

Taler om HÅB skrevet af elever fra 2.g og 3.g på Rødkilde og Rosborg Gymnasier ved Eksistenskonference den 9. november 2023 arrangeret af Haderslev Stiftsudvalg for Unge og Kirke

Håb.

Hvad er håb?

Når man søger i Google på 'Håb definition' så siger den dette

"den tillidsfulde forventning om noget glædeligt, der vil indtræffe i fremtiden — uden at der foreligger en objektiv sikkerhed" fra Den Store Danske. Så det er en forventning, en drøm, et håb. Jamen, hvis det er håb, så håber jeg på mange forskellige ting.

Jeg håber på at leve et godt og langt liv.

Jeg håber på at få et arbejde, som jeg godt kan lide, og jeg tjener godt på.

Jeg håber på at få en mand eller en kone, som jeg vil elske hele mit liv.

Jeg håber på at få to børn og en kat.

Jeg håber på at have en jord at leve på, selv når jeg er gammel.

Jeg håber på at blive lykkelig.

Jeg tror der er mange der har de samme ønsker som mig, det er dog ikke en betydning med at det er alle der får disse forventninger, drømme eller håb opfyldt. Mange har ikke engang muligheden for at tænke på fremtiden.

Jeg er heldig. Jeg bor i Danmark.

Mange børn i verden har ikke mulighed for at håbe på andet end den næste måned, næste uge, eller næste dag.

Håb er noget som alle har.

Det kommer i mange versioner, om det er håb om den næste dag eller om 50 år.

Håb kan være alt fra "Jeg håber vi får pizza til aftensmad" til "håb bygger troen op på opstandelse".

Håb kan være dybt, og så kan det være 'ikke dybt'. Håb kan være lige hvad man har lyst til det skal være.

Hvis man håber på noget nok, så er der mange der tror på, at det ville ske.

Jeg er privilegeret. Jeg har forventninger, drømme, og håb for når jeg bliver voksen.

Man kan miste håbet.

Hvis ens hjerte er knust, kan det være svært at håbe på kærligheden igen.

Hvis man mister en tæt ven, kan det være svært at håbe på lykken igen.

At miste håbet.

Håbet kan komme og gå. Når det går, som det ville gøre mange gange i en livstid, kan det være så utrolig hårdt. Når den så kommer tilbage, så smæk ikke døren i hovedet på det, men velkom det ind som var det en gammel ven.

Skrevet af: Ingeborg Harboe, 2a Rødkilde Gymnasium

Et anker for sjælen

Ingen kender fremtiden. Fremtiden er uforudsigelig - en verden du selv skal udforske og skabe, men stadig en verden, som altid vil fremstå ukendt. Du ved ikke, hvad der kommer til at ske i morgen, men som et gammelt ordsprog lyder: "I morgen kommer der atter en dag". Vi drømmer os frem, vi tænker på dagen i morgen, som vi endnu ikke har lært at kende, og håber den skinner kraftigere og vil varme lidt dybere end dagen i dag. Dette er håbet. Håbet kan være stort og småt, på vegne af andre eller individuelt. Et håb om en lys fremtid, og om at alt nok skal gå.

”Det løser sig nok”, siger du trøstende, men det er ikke til at vide med sikkerhed. Derfor er det også farligt at håbe, for du risikerer bare at blive skuffet.

I nutidens samfund kan du gå i lige den retning du har lyst til. Du kan blive lige hvad du vil, men forventningerne er høje og presset på det enkelte individ er stort. Flere lider af psykiske lidelser. For få år siden brød Corona Pandemien ud, og krigen mellem Ukraine og Rusland er stadig i gang. Vi har udfordringer med global opvarmning, og et overforbrug af ressourcer som vi ikke har, mens andre ikke engang kan skaffe mad. I sådan en situation er det vigtigt ikke at give op, for du kan også miste håbet. Hvis vi alle mister håbet om en bedre fremtid, kan værdien om overhovedet at skulle prøve også forsvinde - Livet vil miste sin betydning.

Og derfor er håb vigtigt!

Inden for kristendommen symboliserer et anker; håbet, ’for håb er som et anker for sjælen’. Det støtter os gennem livet, og holder os oppe selv i stormvejr. På den måde er håbet en drivkraft, som hjælper os til at fortsætte lidt længere, yde lidt ekstra samt giver os en retning at gå i, som lyset for enden af tunnelen.

Håb er en individuel men optimistisk tanke, som hjælper til at skabe en lys fremtid: Det er i hvert fald det, som jeg håber på.

Skrevet af: Lærke Mariendal Lundager Kristensen, 2a Rødkilde Gymnasium

Håb, hvad er det? Håb er mange ting. Det kan være en styrke, en svaghed, en følelse og en inspiration. Kort sagt er håb en drivkraft, som giver os mod til at forfølge vores drømme og mål. Drivkraften driver vores ambitioner og hjælper os med at se muligheder for forbedring og opmuntrer os til at arbejde for en bedre fremtid.

Håbets styrke er en livsvigtig egenskab, som giver værdi og styrke i selv de svære situationer. Det bringer styrke til fællesskabet og samarbejdet, og bringer folk sammen, som hjælper os igennem perioder i vores liv, hvor alt ser sort ud.

Svagheden ved håb er derimod, at hvis man dyrker det for meget, leder det til naivitet og overoptimisme. Derfor er det ekstremt vigtigt at opretholde en balance mellem håb og realisme for at udnytte håbets potentiale.

Håb som følelse giver motivation, og styrker udholdenheden. Den giver vilje og energi til at forfølge vores mål, og se positivt på livet og fremtiden, uanset de udfordringer, vi måtte stå over for. Med håb som tilgang, giver det et bedre syn på livet, både psykisk og mentalt.

Håbet giver inspiration til at have en følelse af, at man kan opnå de ellers uopnåelige drømme, og inspirerer os til at arbejde hårdt for at gøre det til virkelighed. Håbet giver en positiv holdning, og når vi er fyldt med håb, udstråler vi optimisme og glæde, som kan være smitsomt for alle vores omgivelser.

Personligt har håb en særlig og betydningsfuld rolle i vores hverdag, med en usikker fremtid, som kan byde på mange store udfordringer. Håbet spiller en central rolle, ikke bare i form af en inspirationskilde, men også som en støtte i overgangen til voksenlivet. Samlet set kan man sammenligne håbet med en ledende stjerne, som fører os igennem den travle og forvirrende hverdag. Den giver os begejstring for fremtiden og blod på tanden til at følge vores egne drømme. Derfor er håbet en afgørende følelse, der giver os tro på, at vi kan skabe en positiv fremtid for os selv.

Håb, hvad er håb?

Håb for mig er en grund til ikke at give op. Det er et håb for min mor bliver rask igen, det er et håb om de kan finde ud af hvad der er galt med min far, det er et håb om min søster bliver ved med at have det godt.

Vi kan ikke definere håb, håb er noget vi føler. Som når vi håber det lige netop er os som har vundet en konkurrence, eller man håber på man skal op til en bestemt eksamen frem for en anden.

Man kan gå og håbe på mange ting på engang, jeg håber på at der på et tidspunkt kommer noget som vil fikse mange globale problemer, som klimakrisen, men også bare at ingen mennesker skal være bange for at kunne gå i skole. Ingen mennesker skulle være bange for at gå om aften når det er mørkt. Det er andre ting som jeg håber på.

Jeg ved godt at intet af dette kommer til at ske, for det er ikke realistisk, men det er så der håb er en fantastisk ting at have. Jeg kan håbe at alt bliver bedre og det giver mig en rigtig god grund til at skulle stå op om morgen, i det håb der er sket et mirakel over natten.

Men måske er håb ikke altid godt, hvis man lever for meget i sin fremtid hvor alle problemer er løst, glemmer man at leve i nutiden og så går man først glip af det vidunderlige som livet lige nu kan give en. Måske er det heller ikke meningen at alt skal blive løst? Måske er det at meningen verden ikke skal fungere som et helt harmonisk samfund, for ligesom med håb, hvem bestemmer så hvad der er rigtigt og forkert?

Den første sætning var "Håb, hvad er håb?", til det kan jeg sige der ikke er noget svar på hvad håb er, håb er en tilstand vi mennesker har skabt som en måde at komme igennem vores hverdag på. Det er vores måde at glemme alt som ikke fungerer lige nu, og så håbe at nogle andre har fået det ordnet det et sted ude i fremtiden.

Skrevet af: Victoria, 2a Rødkilde Gymnasium

Hvad er håb for dig? Er håb den tillidsfulde forventning, som du søger i kirken, i politikken eller i dine daglige rutiner.

Håb kan være mange ting, der ikke er rigtigt eller forkert, det er nemlig op til dig selv hvordan DU definerer håb.

Håb kan findes selv i de små øjeblikke i hverdagen, i et smil fra en helt fremmede på gaden, eller måske en støttende hånd fra en gammel ven.

Verden befinder sig lige nu i en skrøbelig tilstand, hvor nogle ber til de højere magter om håb. Der er en ny krig, som er brudt ud mellem Israel og palæstinenserne. For disse mennesker er det vanskeligt at se lyset og finde håbet for fremtiden.

Vi her i Danmark er heldige og har privilegiet af at forme vores egne drømme og håb gennem vores fantasi.

Mit håb for fremtiden er at udvikle mig selv, krydse mine egne grænser og have lov til at kunne ytre min mening og mine tanker. Jeg er glad for at have muligheden for at udvide min egen horisont og eksperimentere ift. hvordan jeg vil have min fremtid kommer til at se ud. Mit håb er også at det, jeg befinder mig i, er et godt miljø, med mulighed for grønnere skove og et bedre klima.

Jeg håber, at verden bliver et sted hvor vi alle kan føle sig trygge og sunde.

Så hvad er dit håb?

Skrevet af: Idun Jensen, Maja Andersen og Nanna Pausgaard, 2c Rødkilde Gymnasium

HÅB. Et begreb vi hver især associerer forskelligt. Håbet er det, som driver os fremad, når mørket virker så endeløst. Det er den gnist, som tændes i vores liv, og inspirerer os til at bekæmpe vores hindringer. Uanset hvem man er, og hvor man befinder sig i verden, er håbet et fælles bånd, som binder os sammen som mennesker. Håb kommer i mange former. Det kan være politisk håb, hvor vi arbejder sammen for at skabe et mere retfærdigt samfund. Det kan også være personlige håb, der driver os til at forfølge vores drømme og mål. Men uanset hvilken form for håb det er, er håb altid en kraft, der skaber forandring.

Håb er ikke alene en forventning vi kan have til bedre tider, men også en bevidst handling, i det vi beslutter os for at vores overbevisning om noget, kan føre til forandring. Når vi mister håbet, mister vi også en del af vores menneskelighed. Det er et træk i vores menneskelige natur, at vi har mod og vilje til at turde håbe på

bedre tider og forandringer, men også de personlige forventninger og mål. I livet spiller håbet en stor og vigtig rolle. Mit personlige håb om en lysere fremtid, selv efter døden, giver mig vis tryghed til at tro på bedre tider. Et troende håb er drivkraften til at tro på, at selv i de mørkeste tider kan lyset skinne.

I et fællesskab om håbet styrkes det i os selv, og derved kan vi lade det være en vejledning i en usikker verden som denne. Håbet er vores værktøj, så giv ikke op på håbet, men giv det ud til andre.

Skrevet af: Cathrine og Henriette, 2c Rødkilde Gymnasium

Historisk set har Danmark reageret og hersket i de norske fjelde. Norge har været, burde være og skal atter igen være dansk. Jeg håber på et forenet Danmark fra Ejderen til Svalbard, hvor det danske folk skal leve på deres retmæssige jord som var givet til dem af Odin og Thor. Atter engang skal vi høre det danske modersmål klinge i de norske fjorder og fjelde, som det retmæssigt burde. Atter igen vil vi sejle som i det gamle nord. Vores forenede nation under Dannebrog vil endnu engang reagere i Norden og Østersøen og aldrig igen ville vi være afhængige af udenlandsk hjem, for et forenet Danmark er et stærkt Danmark. Stegt flæsk med persillesovs skal blive den internationale nationalret.

Det tager en dreng at leve, men det tager en give genser at håbe.

Tale omkring familie og sund jord:

Vi håber på en fremtid i godhed, hvor der er plads til at være sig selv og udvikle sig. Man skal kunne acceptere andres håb for fremtiden. Vi håber på at få et godt liv, med mulighed for at opnå sine mål. Håb er med til at give ens liv mening. Vores håb om fremtiden indebærer en familie og et liv i tryghed, som ikke er en realitet for mange mennesker rundt i verdenen. Derfor har vi et håb om at hjælpe og støtte folk i nød. Det hele handler om at hjælpe hinanden både i kamp, men også i tryghed, hvor ens håb går i opfyldelse. Nogle håber på at få rent drikkevand, mens andre håber på at få et job, hvor man kan tjene mange penge. Vi håber på forskellige ting, og vi må sammen hjælpe hinanden. Bl.a. med at skabe en jord, som kan være levested for mange menneskers generationer. Håbet om en god fremtid indebærer for os også en karriere, som er tilfredsstillende, og giver en glæde til hverdagen, som på den måde hjælper på ens mentale helbred. Dette er et vigtigt emne, når man snakker om et godt liv. Hvis alt er dårligt, bliver man nødt til at håbe på, at tingene bliver bedre for at komme videre.

Skrevet af: Julia, Martha, Anna og Juliane, 2c Rødkilde Gymnasium

Jeg håber at jeg får rundstykker til morgenmad i morgen, jeg håber at mandagens moduler bliver aflyst. Jeg håber på at jeg får 12 i dansk og matematik og at jeg kommer ind på en prestigefuld uddannelse. Jeg håber at Arsenal vinder Champions League og AGF ender i 2 division. Jeg håber at få et godt job der giver mig penge, og et heldigt tilbud til en luksuriøs ferie til Maldiverne. En BMW med automatgear, og skattelettelse. Jeg har et håb om en fremtid hvor freden regerer og menneskene fryder, og hvor bilerne flyver. Et håb hvor der ikke findes et dansk landshold, men vi samles i norden og laver Skandinaviens landshold en fælles styrke der en dag vil løfte guldets efter en 4-0 sejr i finalen.

Håb kan være alting fra stort til småt, men det er essentielt for motivation og menneskets drivkraft. Uden håb og drømme vil vi være vildfarende i dystert mørke. Så håb på fremtiden.

Hej alle skønne danskere.

Vi er samlet her for at snakke om et kompliceret spørgsmål: Hvad er håb? Der er mange forskellige aspekter af håb. Nogle har et mere egoistisk håb som fx at vinde penge, hvor andre håber på verdensfred.

Vi vil bruge vores tid i dag på at lægge vægt på ligestillingen rundt omkring i verden, og hvordan vi ved med sikkerhed at verden ville blive et bedre sted, hvis alle havde de samme rettigheder. I mange lande har vi mennesker opnået ligestilling, men da det ikke er et problem der er blevet løst 100% burde det stadig være en topprioritet. Kvinder og børn bliver holdt hjemme mod deres vilje, fordi de ikke har rettighederne til at gå i skole, få en uddannelse og arbejde. Mange lever stadig med et gammelt mindset, at manden sørger for husholdningen, mens kvinderne laver mad, ordner huset og passer børnene. Dette mindset er også helt okay, mange kvinder vælger at være hjemmegående. Det vigtige er netop at det er et valg. Et valg som kvinden selv tager, og ikke et valg hendes mand tager for hende.

Mange misforstår ordet "feminisme" og dets betydning. Det man straks tænker på er kvindehader, og kvinderne skal tage magten over mændene. Dog ligger betydningen bag ligestillingen meget i orden. I sidste ende er vi alle mennesker og vi lever alle bag de samme regler, vi har de samme behov og vi fortjener den samme behandling.

Vi har et håb om, at vi endda kan stå side om side, mand og kvinde, og der er fred. Verden er stor, og selvom man som individ kan gøre en del for at redde verden, er man stadig bare et menneske. Derfor er det meget mere effektivt, hvis vi går sammen.

Skrevet af: Sarah-Louise, Ida K og Emma, 2c Rødkilde Gymnasium

I dagens samfund er der mange trusler i verden omkring os. Der er klimakrisen, sundhedsproblemer, ulighed, krige i Ukraine, Israel/Palæstina, Afghanistan, Irak og mange andre steder.

Verdensomspændende problematikker vi ikke selv kan løse.

Vi står også selv overfor vores egne problematikker i hverdagen. Hvad skal have vi på og hvordan skal vi være? Vi skal præstere, vi skal ændre verden, vi skal gøre det vi vil.

Det er os, der er fremtiden, det er os, der skal løse de store problematikker, der blev skabt af andre generationer før os. Det er os, der skal skabe verdensfred, vende klimakrisen, opnå de 17 verdensmål en dag ude i fremtiden.

Det eneste vi får at vide, er at det er vores fremtid, og det er vores beslutninger der ændrer verden. Men hvordan kan vi løse verdens problemer?

Vi har fået overrakt nøglen til krisen. Nøglen til verdens ufred og verdens undergang. Så når vores forældre står og snakker om at de i høj grad havde det værre end os, med vores moderne teknologi og mobiltelefoner, er det også vores job at belyse dem om nutidens problematikker, som er opdaget på grund af den teknologiske udvikling i verden.

Vi håber kun på, at det var lige så svært. Fordi vores problemer er anderledes end dem de havde dengang. Vi skal gå i skole, vi skal få 12, vi skal gå til sport, have fritidsjobs, og samtidigt have energien til at leve og fungere socialt med vores medmennesker. Vi skal tænke bæredygtigt, vi skal motionere, vi skal dit og vi skal dat. Vi kan ikke gøre ligesom jer, fordi de problemer der var da I var børn, er ikke de samme som i dag.

Vi håber på en forståelse fra de generationer som nu har smidt ansvaret over på os og en tillid til at vi kan finde en løsning der passer til nutidens samfund. Vi håber selv på en bedre fremtid og vi håber på at generationerne før os vil lytte og hjælpe os på vej, i stedet for at sparke til os når vi ligger ned i en verden som de selv har skabt.

Men vi håber også på de små ting i hverdagen. De små ting der skaber glæde for os.

Onsdagsnegl i kantinen, et aflyst morgenmodul, film i timen og Nik og Jay til den næste gymnasiefest.

Vi håber kun på at verden bliver bedre, men det kan den kun hvis vi står sammen om at løse verdens problemer. Gamle som unge, rig som fattig, moderne som traditionel, liberal som socialist. Vi skal stå sammen. Det er vores håb.

*Skrevet af: Ida Lindved Knudsen, Caroline Marie Thomassen og Katrine Klinge Anthonsen, 2c
Rødkilde Gymnasium*

Hvad er håb?
Håbet får dig op om morgenen.
Håb er større end frygt,
Vi kæmper os igennem hverdagens kolde dage
Jordbær booster er det eneste jeg vil smage
Så husker jeg hvad min mormor sagde
Aldrig spise for lidt kage

Håb giver os muligheder
og fjerner vores uueligheder
Tjeneren spørger og jeg er finnish
Jeg er danish
Håb giver mig lykke
Så Fortnite noobs jeg kan pløkke

Håbet får os igennem 3.g
Håbet tryller som en fe
Med håbet kan alt ske
Lyset for enden af gangen kan jeg se
Når jeg vinder i Fortnite GG

Håbet om gode packs findes ikke
Når folk spørg om jeg er ok kan jeg kun nikke
Ordene forsvinder fra min mund
Får en dårlig pack, jeg har ramt min bund
Håbet om at vinde igen
Sammen er vi stærkere min ven

Håbet om fredag er snart,
Ind i byen med pendul fart
Skjorte på, ihhh hvor er jeg smart
Håbet om en kold øl
Bliver glad som et føl
Klokken er fem, håbet om at finde hjem

Håbet om første modul er aflyst
Morgenens blændende dagslys
Ideen om en prøve giver mig gys
Håbet om at vinde
Får alt det dårlige til at forsvinde
Selv kan se de blinde

Jeg håber ikke på noget nu. Jeg håber på noget en dag. Jeg håber på at en dag kunne kigge tilbage på mit liv; og på et liv hvor jeg ikke var bange for at dø, men for at leve for lidt, og var succesfuld at gøre lige så. Jeg håber på lykken, jeg håber på at formå at gribe lykken og bevare den. Dog er jeg også indforstået med at dette ikke er muligt. Det lyder patetisk, men det er det også. Jeg vil hermed omformulere mig.

Jeg håber på at opnå lykke i små bidder, men også et liv med tab, af magt og kedsomhed, netop for at lære at være taknemlig over lykken når den banker på min dør.

Jeg håber derfor ikke på et let liv; tværtimod, men et liv hvor jeg kan kigge tilbage og sige at jeg kom stærkere ud på den anden side. Jeg håber at jeg vil gå et par gange rundt om mig selv, før jeg oprigtigt fatter hvor jeg er, var og vil blive til, og ikke tage det for en omvej, men for en gave. At jeg ville kunne kigge på mig selv og ikke kunne erkende og selvrealisere at jeg blot var en under radaren der var 'saved by the bell' men at jeg har reddet mig selv. Jeg håber jeg lærer at nogle sår aldrig vil heles, men at de kan blive lært at leve med. Jeg håber heller ikke at jeg altid vil fatte hvor det er jeg skal og vil hen, men at jeg i denne konflikt vil lære og leve af min valg. Jeg håber på fortrydelse, at jeg kan lære af mine fejl og ikke blot lade det falme bort i mit sind som eskapader, der bare står i kø. Jeg håber på at jeg vil fejle, men at indse at dette er min første gang jeg lever og at fejl er evidente.

Dette vil jeg ikke kalde et dårligt liv, måske er dette bare en anden tilgang til udkantsområderne i livet. Det er det jeg håber på at jeg vil tro på når jeg kan se tilbage en dag. Jeg håber, at mit liv ikke skal defineres i nogen; men i troen på at jeg var nok, og jeg opnåede aviation. Den aviation der var nok var mig, og var nok til at opnå taknemlighed for lykken.

Håb er som bladene på træerne. Det kan blomstre og folde sig ud i et flor af farver og former. For så derefter at miste gløden og ende nedtrampet på jorden af tilfældige forbipasserende.

Håb er en størrelse man ikke kan placere og ikke kan undfange.

Den findes i øjeblikket før lægens dommedagsord, den findes i øjeblikket før hun måske siger ja og den findes i de øjeblikke hvor du træder for sent ud af hoveddøren om morgenen og håber at bussen bare er en smule forsinket.

Som ung i dag kan man håbe på meget. Ønsker om en bedre og lysere fremtid kan både indebære troen på at ens egne børn vil opleve at se isbjørnene før de uddør, at påføre sig en blå habitjakke og likvidere det progressive skattesystem med et nakkeskud eller såre simpelt at komme igennem hverdagen og måske, i sidste ende, finde noget der gør en lykkelig.

Jeg tror at håb og følelsen af lykke hænger sammen med at turde at slippe kontrollen og frygten for at fejle. Personligt har jeg haft dage, hvor en grundangst har taget plads oven på mit bryst, som en stor og tung kat, der nægter at flytte sig.

Denne grundangst er resultatet af et kulturelt massivt forventningspres, sygdom alt for tæt på livet og et ønske om at passe ind et sted blandt fremmede.

Da Pandora åbnede æsken og dermed slap alle verdens ondskeber ud, lukkede hun igen låget for håbet, og historikere i dag er stadig uenige om, om håbet nogensinde fandt sin vej ud i verden.

Derfor kan man, på den ene side, opfatte håbet som en følelse sendt fra guderne som en gave til os mennesker eller på den anden side som noget, vi higede så stærkt efter, at den varme følelse i brystet blev skabt af mennesker i en tid fyldt med kriser.

Ligesom krig og kærlighed altid følges ad, så gør håbet efter nød det også. I en tid som i dag, hvor katastroferne er menneskeskabte, er det en langt mindre selvfølge at vi kan se ud mod en lys fremtid. Vi kan vel kun gøre vores bedste og håbe, for os og alle generationer forude, at der kommer en dag efter i morgen.

Kære alle.

Håb er som en indre flamme, der brænder selv i de mørkeste øjeblikke og lyser vejen fremad. Det er den kraft, der får os til at tro på en bedre fremtid, selv når omstændighederne synes uovervindelige.

Vi står alle over for udfordringer, både personligt og som samfund. Livet er fyldt med prøvelser, og nogle gange kan det virke som om, vi er fanget i en uendelig strøm af uroligheder.

Håb handler ikke kun om at ignorere virkeligheden eller fornægte smerte, det handler om at finde styrken til at fortsætte, selv når vejen er ujævn. Det er i øjeblikkene af modgang, at vores håb bliver testet og formet. Det er her, vi opdager vores indre styrke og modet til at tro på, at tingene kan blive bedre.

Når vi ser rundt omkring os, kan verden synes fuld af udfordringer og problemer. Men netop i disse udfordringer ligger også muligheden for forandring og vækst. Håb er den drivkraft, der motiverer os til at arbejde sammen for at skabe positive forandringer. Det er den gnist, der antænder vores ønske om at gøre verden til et bedre sted for os selv og kommende generationer.

Vi skal huske på, at håb ikke er passivt. Det kræver handling. Vi skal være villige til at arbejde for vores drømme og stræbe efter det, vi tror på. Det betyder at stå sammen som fællesskab, støtte hinanden og arbejde hen imod fælles mål. Når vi deler vores håb og inspirerer hinanden, skaber vi en bølge af positivitet, der kan ændre verden omkring os.

Så lad os omfavne håbet i dag. Lad os lade det guide os gennem udfordringerne og inspirere os til at handle. Lad os tro på, at uanset hvor mørkt det ser ud nu, vil solen altid stige igen. Håb er vores lys i mørket, vores styrke i svaghedens øjeblikke. Hvor der er liv, er der håb.

Tak.

Håb kan være mange ting, det er ikke noget som bærer et entydigt svar. Men en ting er sikkert, håbet er der altid, men det er ikke altid at det kommer til udtryk. Håbet bliver oftest først synligt når man oplever modgang, for det er der håbet bliver relevant, og at håbet kan videreføres til forandring. Det er først når man stiller sig selv et spørgsmål om, hvorvidt man har brug for håb i en given situation, at håbet kan anvendes til ens fordel. Håb er ikke altid nemt at tyde i mørke tider, og det kan være svært at finde håbet, når man har allermest brug for det, men det er her, at håbet er vigtigt.

For os er håb ikke en fysisk ting man kan tage frem og bruge når man har lyst, håbet er derimod en følelse man skal lære at anvende. Ligesom at man lærer at blive dygtig i skolen og til at spille fodbold, kan man også lære at anvende håbet og finde håbet frem når det er allerværst.

Når der tales om håb, kan det for mange virke overfladisk og uden betydning, fordi det ikke er en ting man nødvendigvis mærker i ens dagligdag. Man mærker måske derimod glæde, stress, hårde perioder og vrede. Hvornår man mærker håbet er individuelt, men en ting er sikkert, håbet er der og kan komme i flere dimensioner.

‘Håbet er det sidste man slipper’, sådan lyder et gammelt ordsprog, som i overført betydning påpeger at vi inderst inde altid sidder med en følelse af håb. Det skal bare blive muligt for os at finde følelsen frem, og bruge følelsen til at overkomme svære ting, som ellers kan sætte en stopper for øjeblikke i vores tilstedeværelse. I livet kommer oppe og nedture, og hvis os mennesker skal kunne klare os igennem livet har vi brug for håbet. Men det at finde håbet kan være en kringlet og utydelig vej, som man ind imellem kan have brug for hjælp til at finde. Hjælpen er at finde hos en selv og andre og hvor ens svar findes er ligegyldigt, bare det bliver fundet og man lærer af den.

Hej allesammen,

I dag vil jeg dele et lille ord med stor magt med jer – håb. Forestil jer det som det varme smil fra en gammel ven, eller som følelsen af frisk morgenkaffe. Det håb, jeg taler om, er fyldt med den slags daglig magi.

Jeg håber på små mirakler hver dag. Som når du finder den sidste parkeringsplads lige foran supermarkedet, eller når kaffen er præcis den rette styrke. Det er hverdagens glæder, der får hjertet til at synge.

Jeg drømmer om, at vores verden bliver et sted, hvor naboskabet vender tilbage, og hvor vi deler mere end bare wifi-koder – vi deler øjeblikke, smil og vores livshistorier. Jeg ser for mig et samfund, der summer af positiv energi, hvor vi løfter hinanden op, ikke fordi vi skal, men fordi det er det naturlige at gøre.

Håb for mig er ikke et fjernt koncept, det er den chokoladekiks, der gemmer sig i bunden af dåsen, når du troede, de var alle væk. Det er den lille, men betydningsfulde påmindelse om, at der altid er noget at se frem til.

Og husk, håb kombineret med handling er som en dobbelt espresso for vores fælles fremtid. Så lad os gribe dagen – og måske endda gribe den to gange!

Håbet er drivkraften for hvert individ uden håb, er der intet at leve for.

Hvad håber du på? Dette spørgsmål blev jeg stillet, og det fik mig til at reflektere. Jeg startede med at reflektere over mine klassiske individuelle håb, såsom bl.a. en lys fremtid, et job og en uddannelse jeg brænder for, en lykkelig familie og egentlig bare et lykkeligt liv. Sådan tror jeg, at mange har det. Men så kom jeg til at tænke på min tilværelse i verden og mine håb for verden og verdens håb. Vi ved allesammen, at der lige nu foregår en masse uroligheder og konflikter rundt om i verden. Der er bl.a. Israel- og Palæstinakonflikten, men også krigen i Ukraine, som Putin igangsatte. Det er begge konflikter, der påvirker og dræber uskyldige mennesker. Jeg håber, at der en dag kommer fred i verden, for der er ingen, der fortjener denne ufrihed.

Jeg er et ungt menneske, der kommer til at leve langt ud i fremtiden, og derfor vil kriser som klimakrisen gå ud over min generation, men også mine fremtidige børns generation. Lige nu er klimaet i store udfordringer, og det vil det fortsat være i fremtiden. Vi er godt i gang med at bekæmpe klimaforandringerne, men for at vi kan nå i mål, kræver det, at vi alle, hver og én, gør hver sit, for at sætte sit aftryk og gøre en forskel.

Der er håb forude, og jeg håber på et overlevende klima og en overlevende jordklode, og jeg håber især for mine fremtidige børn, at de kommer til at leve i en grønere og sundere verden. Jeg håber på fred og frihed i verden. Hvis bare vi tør at håbe, skal der nok komme succes, ellers er der intet at leve for.

Kære alle

Begrebet håb er for mig et meget åbent begreb, da man hver dag håber på noget nyt. Man kan håbe på at fremtiden er lys, og håbe på hvad man skal have til aftensmad. For mig er håbet, at jeg finder den uddannelse, som passer bedst til mig, om det så må tage et par forsøg. Håbet er for mig meget vigtigt, da jeg uden håb ikke vil befinde mig i situationen jeg er i idag.

I folkeskolen havde jeg ikke et højt nok snit til at komme på gymnasiet, men jeg holdt håbet i live, og se hvor jeg er i dag. Forhåbentlig snart student, hvis alt går efter planen, og det takker jeg mig selv og håbet for. Jeg er meget stolt over at have troet på mig selv gennem de mange år på gymnasiet. Men uden håbet havde jeg aldrig nået så langt som jeg er i dag.

Jeg håber på at se mig selv med en lille familie om 10+ år, og være glad i livet. Dette er punktet hvor jeg vil tænke tilbage på min tid i skole, og sikkert fortryde at jeg ikke gjorde mere end jeg har gjort, men samtidig være stolt af mig selv for det jeg har opnået.

Så håb er for mig en vigtig del af mit liv, da jeg uden håb ikke vil være kommet så langt som jeg er. Jeg vil fortsat blive ved med at håbe på at fremtiden er lys, for så har jeg opnået det jeg altid har drømt om.

Kære alle

I dag vil jeg gerne tale om noget, der er så grundlæggende for os som mennesker, noget der binder os sammen på tværs af kulturer, aldre og erfaringer - håbet.

Håbet er den varme solstråle på en kold dag, den blide brise på en varm sommeraften. Det er den følelse, der får vores hjerter til at banke af forventning, selv når alt omkring os synes mørkt.

Håbet for mig findes i mange facetter, store som små. Håb for nutiden. Håb for fremtiden.

Nogen gange føles livet som en udfordrende rejse. Vi står over for bjerge af modgang, og nogle gange kan vi blive trætte og føler, at vejen er for lang. Med lad os forsikre jer om, at midt i disse øjeblikke er håbet vores mest trofaste følgesvend. Det er den lille stemme, der hvisker til os, at vi ikke er alene, at der er lys for enden af tunnelen.

Vi har alle haft øjeblikke i vores liv, hvor tanken om, at vi er uduelige og at vi ikke passer ind, har overtaget vores krop. Det er netop disse momenter, hvor håbet er den vigtigste redningskrans.

Håbet er også den styrke, der får os til at rejse os igen efter et nederlag. Det er den tro, der giver os modet til at prøve igen, selv når livet synes uretfærdigt og hjertet er såret.

Men lad os ikke glemme, at håbet også er noget, vi kan give til hinanden. Når vi står sammen, når vi deler det svære og glæderne, så bliver håbet endnu stærkere. Det er i fællesskabet, at vi finder den sande kraft i håbet. Håbet kan bygge bro mellem mennesker. Det er i fællesskabet, at vi finder styrken til at fortsætte i alle svære situationer i livet.

Håbet har også lært mig, at selv i de mest sårbare øjeblikke, er der altid en mulighed for en forvandling.

Kære alle

I dag vil jeg gerne tale med jer om noget, der er som et lys midt i mørket - håbet. Håbet er en kraftfuld følelse, der tager os gennem livets op- og nedture. Det er noget vi alle har brug for og noget vi alle bør dele med hinanden, håbet er en egenskab der styrker menneske.

Når vi ser ud over horisonten i vores liv, møder vi usikkerheder, men det er netop her, håbet bliver vores guide.

Håbet er ikke passivt; det er en handling. Det er den beslutning om at tro på, at i morgen kan være bedre end i dag, at vi kan forme vores egen skæbne og påvirke verden omkring os. Det er en opfordring til at handle, til at søge løsninger og til at inspirere andre til at gøre det samme.

Lad os dele håbet med hinanden som en værdifuld skat. Lad det være vores kompas i de svære tider og vores styrke i øjeblikke af sårbarhed. Lad os sammen forme en verden, der er præget af optimisme, samarbejde og en tro på, at vi kan skabe en bedre fremtid.

Jeg har et håb for mig selv, om at være et ordentligt og godt menneske.

At jeg vil bruge mine evner og kompetencer til at være en hjælp for andre.

Gennem mit liv møder jeg af og til et menneske, der ikke bare lever for sig selv, men helt tydeligt lever for personerne omkring sig. En person som gør en masse godt, uden at forvente noget den anden vej. Tit tager jeg de mennesker for givet. En gang imellem stopper jeg alligevel op, og indser hvor godt det her menneske er. I det øjeblik føler jeg mig inspireret til at være bedre.

Jeg har et håb om, at jeg kan være sådan et menneske. At jeg vil være oprigtigt nice overfor mine medmennesker. At jeg vil stoppe med at bagtale, og lyve. Og i stedet være mere ærlig og ordentlig.

De her mennesker inspirerer andre til at være gode.

Og jeg tror den her godhed starter indefra. Man tager en beslutning om, at nu vil jeg prøve at være bedre. Det er en rationel beslutning, der bliver til virkelighed så snart du tænker det og acceptere det. Ingen andre kan beslutte det for dig. Det er et individuelt valg, ligesom når du tager strømper på om morgenen. Det skal komme af sig selv. Men når du gør det, vil du også være inspiration for andre. Og så starter det.

Håb defineres på ordbogen som "*følelse af forventning og ønske om at noget bestemt vil ske*". Dette vil jeg mene, er en forsimplet måde at forklare det uforklarlige, som håbet kan gøre ved mennesket. Håb kan ikke puttes ned i en kasse eller røres ved, det er nærmest en okkult, der kan virke uforståelig for os.

Siden tidernes morgen har mennesket brugt håb til at overleve. Håb opstår i de værste situationer, hvor det for menneskets føles umuligt at se en udvej. Håbet er det sidste der holder mennesket i live uanset religion og etnicitet.

I en verden med krig, klimakrise og uretfærdighed er det svært for mig at finde et håb om, at verden bliver et bedre sted.

Hvad der giver mig håb, er ønsket om næstekærlighed og barmhjertighed.

Næstekærlighed giver varme og tro på, at menneskeheden har barmhjertighed overfor hinanden, uden at dømmes på hinandens ydre. I denne verden er det netop vigtigt at tro på, at der er håb for alle mennesker, ellers har vi intet at leve for.

Kvinden i Gaza der redder et døende barn, eller manden i Afrika, der giver mad til en hjemløs, er eksempel på næstekærlighed, som er med til at give håb om en bedre verden. Jeg tror på godheden i mennesket vil vinde, og give håbet tilbage til folket.

Uanset hvad håb er for dig, så må vi alle ha' følt håb på et tidspunkt
Men hvad tænker I når jeg siger håb?
Er det håbet om, når du skal spise i aften, så får I noget I godt kan lide?
Er det håbet om at der ingen lektier til i morgen, samt to aflyste moduler?
Eller er det så stort at du håber på en bedre, mere fredfyldt og bæredygtig fremtid?

Et stort håb.

Håb kan være hvad du vil have det til at være, håbet beskriver din fantasi for fremtiden. Dog er denne fantasi ikke fantastisk, den kan komme i opfyldelse.

Det er et værktøj som kan give dig et drive til at arbejde for dine mål, kæmpe de hård kampe og præstere til dine fulde potentiale.

Men håbet kan også være et handicap. Hvis du håber på noget som er så utroligt vigtigt for dig og dette håb forsvinder en dag. Så kan du blive ked af det, frustreret, træt, skuffet. Uanset hvad følelsen er når du står tilbage og dit håb er forsvundet, så frygt ej.

Håbet vil komme tilbage, håbet vil sejre en dag.

Kære fremtidige mig

Hvad tænker jeg når jeg hører ordet håb? Når jeg tænker på ordet håb, tænker jeg på fremtiden og hvad mit håb for fremtiden er. Ligenu kan jeg ikke tænke så meget på fremtiden, men mere hvad der ligenu fylder i mit liv. Jeg tager mit liv, fra dag til dag og gider ikke af forhaste noget. Hvis jeg forventer at blive skuffet, kan jeg vel kun blive overrasket. Men jeg håber kun at jeg er glad i fremtiden. Min ungdom er igang med 180 kilomter i timen. Jeg er en pige på 18, som arbejder på en bar og går på gymnasie. Jeg er for 3 måneder siden startet i 3.g. Det vil sige at der ikke er lang tid til at der skal ske noget nyt i mit liv. Om 9 måneder skal jeg starte et nyt kapitel i livet, som jeg ikke er klar på. Jeg ved ikke hvad jeg skal med mit liv, og ved ikke hvad kapitlet skal handle om. Jeg håber at jeg finder noget som interessere mig og noget som kan hjælpe mig med mine fretidige kapitler i livet. Jeg håber at jeg stadig har kontakt med mine venner og veninder fra gymnasiet. Jeg håber at jeg finder noget jeg kan lide at lave. Jeg håber at jeg er glad. Jeg håber at jeg finder en ro i mig selv. Men håb er også farligt, for hvis man håber for meget, kan man ende med at

blive skuffet. Når vores håb ikke bliver opfyldt, kan det føre til skuffelse. Hvis vi sætter vores forventninger for højt, og virkeligheden ikke lever op til dem, kan det være hjerteknusende og føre til følelsesmæssig smerte. Håb kan føre til, at vi bliver tilfredse med vores nuværende situation og undgår at stræbe efter personlig vækst eller forbedring. Vi kan ende med at blive fastholdende i vores håb og undgå at udforske nye muligheder. Derfor vil jeg gerne have håb, men ikke for høje håb til at jeg ikke kan tage dagene dag for dag. Så lige nu nyder jeg tiden og tager tingene som de kommer.

Kære lytter eller læser

For jer vil jeg fortælle om hvad jeg håber på.

Jeg håber, og jeg håber meget, jeg håber hver dag og jeg håber på mange forskellige ting.

Jeg håber på at min morfar får det bedre, han er gammel og svag og jeg ved han ikke har lang tid tilbage. Jeg håber mine forældre har det godt, jeg ved de nogle gange er stresset og det hele ikke altid er lige nemt. Jeg håber at hende som jeg kan lide ser mig som jeg ser hende, og at hun vil give mig en chance. Jeg håber om det helt store og om de helt små ting.

For mig handler håbet om et inderligt ønske, det er ikke en forventning, for jeg kan ikke styre livets gang, men det er et ønske om forandring. Disse ønsker giver mig en følelse af håb, en følelse af at mine ønske godt kan gå i opfyldelse, om det så er at jeg håber sidste modul bliver aflyst efter en lang uge i skole, eller om jeg håber at krigen i Ukraine snart stopper.

Man kan ønske sig lige hvad man vil, det bare ikke sikkert man får det, det har min mor altid sagt til mig, jeg føler derfor at der er begrænsninger for hvad der giver mening at håbe på. Det virker helt ude i hegnet hvis jeg siger jeg håber at der falder 1 million kroner ned fra himlen og lander i mine hænder, derimod virker det okay at jeg håber på at vejret bliver lidt bedre i næste uge.

For mig er håb noget jeg kan tro på, hvis jeg bare tror der er en hvilken som helst chance for succes, derfor begrænser håbet sig for mig, for mig forholder håbet sig kun til det, som virker realistisk.

Tak for at læse, jeg håber du får en god dag.

Håb er en forventning om, at vores ønske vil gå i opfyldelse. Det er en uundværlig drivkraft, da det er med til at give os nye perspektiver. Vi ved ikke, hvad der vil ske i fremtiden, men håbet giver os mulighed for at drømme os derhen. Det giver os mulighed for at sætte mål for os selv. Mål om kærlighed, fremtid eller frihed.

Håb har en stor betydning for vores eksistens. I dag er vores hverdag præget af forventninger. Håbet trækker os et andet sted hen, hvor vi ikke altid behøver at forholde os til det beregnelige og sandsynlige.

Vi håber på en fremtid med stærke fællesskaber. Med mindst lige så store muligheder som nu. Med pladsen til at være sig selv. Og med omsorg for hinanden.

Vi ønsker at åbne op for muligheden for at være håbefuld. Forventningerne skal ikke drive os. Det skal håbet!

Vi skal ikke lade vores muligheder begrænse os, men i stedet omfavne dem. Vi skal give os tiden til at finde ud af, hvad der passer bedst til os. Der skal være plads til forskellighed og udfoldelse af vores eget selv.

Vi skal håbe på en fremtid hvor vi ikke har et behov for altid at skulle sammenligne os med sidemanden. Vi er af en milliard forskellige arter. Ingen af os er ens. Og istedet for at hakke os selv ned for det, skal vi håbe på at kunne lære at sætte pris på det. For det er en gave! Du er unik!

Håb er vores drivkraft!

At håbe er at leve.

Når politikere og andre vigtige personer, i dag siger vi håber for lidt er jeg ikke nødvendigvis enig. Mennesket håber altid. Tager vi udgangspunkt i klimakrisen, ser man tendenser hvor flere og flere familier skærer deres kødforbrug ned. Her tager individet da i den grad et ansvar, for at sikre en bedre fremtid. Håbet er her helt lille og nogen vil måske endda kalde det naivt. Men er et naivt håb ikke den reneste form for håb? Det vil jeg i hvert fald mene. Når man som alene person sætter sig for at ændre verden, håber man da mere end nogensinde før. Hvordan kan man have et større håb end det?

Det også her mit håb udspringer. Når man kigger rundt og ser flere og flere mennesket forsøge at tage et initiativ på egen hånd selvom det til tider føles håbløst - det vækker da en tro på fremtiden. Det både når fru Jensen sender et bidrag mod Ukraine, lige meget beløbet. Eller når skoleeleven tager bussen, i stedet for bilen. Det vækker håb hos mig, når vi alle prøver at gøre en forskel i det små for at skabe en ændring - selvom det til tider godt kan føles lidt naivt.

I dagligdagen er der tale om håb, håb er et vidt begreb om den tidsfulde glæde, fremtiden eller håbet om at nutidens kriser forandrer sig, men hvad er håb overhovedet for os som et enkelt individ?

Tankerne kører tit og med gentagende gange rundt på, hvordan håb egentlig skal forstås og hvordan man kan forholde sig til det. Håb handler primært om to ting. Det handler om at mene, eller at tro på, at der er veje til at opnå sine mål. Det handler om at have viljestyrken til at gå de veje, som du gerne vil.

Håb handler om at rejse sig når man falder. Håb handler om at holde hovedet højt. Håb handler om ikke at give op. Det handler om at tro på, at der er nogle veje, selvom man ikke kan se dem endnu. Og søge ihærdigt efter de veje.

Vi håber på, at vi kan være med til at skabe håb og drømme for vores fremtidige generationer, de veje som man ikke kan se endnu. Det er vores ansvar samt opgave at skabe et grundlæggende fundament, hvor de kommende generationer kan udfolde deres drømme og deres livlige potentiale kan udfolde sig.

Vi vil ikke bare lade generationer forsvinde hen og lade som ingenting, vi vil være med til at skabe generationer og skabe en håbefuldt fremtid og en bedre nutid for vores medmennesker og fremtidige generationer.

Lad os alle sammen være nogle inspirerende figurer i deres liv. Vi vil være deres inspiration af håb og hjælpe mod en lysere fremtid. Når vi satser på de kommende generationer, satser vi også dermed på en verden fyldt med potentiale, muligheder og håb.

Kære venner,

I dag vil jeg tale til jer om håbet. Håbet om en bedre fremtid. Et håb, der lever i hjertet af enhver ung dreng og pige. For selvom vi lever i en verden fyldt med udfordringer og uro, er der stadig lyspunkter, som vi kan holde fast i, som vi skal holde fast i. Det er hvad der giver mig håb.

For at illustrere mit håb, vil jeg dele med jer nogle citater fra de største håbstalere i historien. Martin Luther King Jr. King drømte om en verden uden racisme og diskrimination. Han sagde: Jeg har en drøm om, at mine fire børn en dag vil leve i en nation, hvor de ikke vil blive dømt på deres hudfarve, men på deres karakter. Ord, der minder os om, at vi ikke skal bedømme hinanden ud fra vores racemæssige eller kulturelle baggrund, men derimod at bedømme hinanden ud fra vores handlinger og karakter.

Lad os nu vende blikket mod vores egen tid. Vi ser konflikter og splittelser, hvor end vi ser hen. Men jeg tror på, at vi er nøglen til at opnå en bedre fremtid. Vi har potentialet til at skabe forandring og forene vores forskellige stemmer og perspektiver, og potentialet til at kigge mod lyset for at fjerne mørket.

Vi skal stå sammen og arbejde for at opbygge broer i stedet for at bygge mure. Vi skal lytte til hinanden, uanset vores forskelle. Vi skal acceptere, at forskellighed er vores styrke, når vores samfund går mere hen mod at være organisk solidaritet, end den mekaniske, og at vi kun kan vokse og

udvikle os gennem dialog og forståelse.

Mahatma Gandhi sagde engang: Vær forandringen, du ønsker at se i verden. Vi kan ikke vente på, at andre løser vores problemer. Vi skal tage initiativet og tage ansvar for vores handlinger og valg. Vi kan ikke ændre hele verden på én gang, men vi kan begynde i vores nærmiljø og påvirke dem omkring os. Det er hvad der giver mig håb.

Lad os lære af fortiden, for at bygge på fremtiden. Lad os drømme stort og have tro på, at vores handlinger kan gøre en forskel. For håbet er den kilde, der giver os mod og styrke til at fortsætte fremad, selv når det ser sortest ud.

Så lad os stå sammen, unge og gamle, uanset vores forskelle. Lad os arbejde for et bedre verdensfællesskab, hvor fred og retfærdighed råder. Med håb i vores hjerter og handling i vores hænder er vi ikke magtesløse. Vi er forandringen vi vil se, og det starter med forandringer i det små. Tak.

Kære alle,

I dag vil jeg gerne tale om noget utroligt vigtigt for vores samfund: Håbet om et stærkere samfund, hvor vores ungdom tager ansvar og gør en positiv forskel.

I vores tid kan det være nemt at føle, at der er mange problemer i verden. Vi hører ofte om udfordringer, konflikter og problemer, der kan virke overvældende. Men i stedet for at lade os slå ud af det, skal vi forsøge at se fremad med håb og optimisme.

Vi har set eksempler på, hvordan vi unge mennesker over hele verden har kæmpet for vigtige sager. For eksempel har klimaaktivister kæmpet for at beskytte vores planet, og unge ledere har arbejdet for at bekæmpe ulighed og uretfærdighed. Dette viser, at unge er klar til at tage ansvar og arbejde for en bedre fremtid.

Tro, håb og kærlighed. 3 ord, som er livsvigtige for den måde vi lever på. Troen på kærligheden - håbet for fremtiden. Men hvad håber du på? Håber du på billigere mad i kantinen? Eller håber du på en bedre fremtid?

Vi håber og hepper på ungdommen. Den ungdom vi selv er en del af. Den ungdom, som skal turde at håbe. Den ungdom, hvor der er plads til alle - store og små.

Vi ser i stigende grad mistro og manglende håb for fremtiden blandt unge. Dette skal der laves om på. Derfor skal I unge mennesker vide, at alle håb har udsigt til succes, for der er intet, som er rigtigt og forkert. Derfor skal du tage et aktivt valg om håb for fremtiden - for hvis ingen turde håbe, bliver verden håbløs.

Tænk selv, hvis du var uden håb, så kan du lægge forhåbningerne om en studentertue om syv måneder langt væk. Men med håb, et lyst, fremtidigt og frygtløst håb kan du udrette lige hvad du vil. Du skal turde tænke ud af boksen, ud af hverdagen og ud af perfektionskulturen - for ingen er perfekte, men der er håb for alle!

Derfor har vi et ønske om troen på kærlighed, håbet for fremtiden og modet til at turde skille sig ud - for kun en tåbe vover ikke at håbe.

Godaften

I dag vil jeg gerne tale med jer om et kraftfuldt og tidløst emne: håb. Håb er som et lys, der skinner selv i de mørkeste øjeblikke af vores liv. Det er en urokkelig tro på, at selv når alt synes tabt, er der stadig mulighed for forandring, forbedring og heling.

Så når du står på tribunen. Øllen i hånden, klaphatten på og flagene på kenderne, så får du den magiske følelse, der kun kan beskrives med et ord. Håb. Et kollektivt lys i en måske mørk tilværelse, der samler et folk omkring én ting. Håbet om sejren. Håbet er smitsomt. Når vi deler vores håb med andre, skaber vi et fællesskab af styrke og opmuntring. Vi inspirerer hinanden til at fortsætte og holde fast i troen på, at selv i de mest vanskelige tider er der altid et glimt af lys, en mulighed for forandring. Det er som vinden under vingerne, der løfter os højere og hjælper os med at se ud over øjeblikkets trængsler.

Lad os dele håbet med hinanden, støtte hinanden og sammen skabe en fremtid fyldt med muligheder og glæde. Liv er håb. Håb er livet.

Tak.

Håb. Det kan komme i mange forskellige størrelser. Det er en skabning, der i mange situationer er svær at gøre sig klog på. Fordi midt i alt kaosset, der foregår ude i verden, står håbet, og rækker en guidende hånd ud mod os for at lede os gennem vores liv. Men håb kan også gøre blind, man kan miste overblikket, og tabe sig selv i håbet, fordi i nogle situationer kan håbet blive forvandlet til en forventning til, hvad livet skal være.

Håbet kan både komme til udtryk hos en dreng i Danmark, der håber på, at han får den rigtige drømmekarakter, at han får det rigtige drømmejob, og i sidste ende det rigtige drømmeliv. Samtidig kan det også findes hos en fattig dreng i et, hvilket som helst uland. Denne dreng håber på overlevelse, på frihed og allermest på en sikker fremtid. Håbet hos disse to drenge er på en og samme tid fuldstændigt ens, men også så langt fra hinanden. De har begge en drøm om, at deres fremtid bliver så god som muligt, men på to vidt forskellige planer. Men er disse håb kun med til at deprimere disse to drenge, fordi hvis de ender med ikke at opnå deres drømme kan håbet virke ødelæggende og skuffende.

Håbet kan også anskues på global plan. Her forekommer håbet som en form for lys i den mørke nat af problemer, der ofte findes i moderne tid. Om det så er klimakrisen, krige eller fattigdom, så er der i sidste ende et håb for, at håbet i form af en prins kommer, og besejre dragen. Igen er spørgsmålet så om håbet er hjælpende, fordi hvis vi bare sidder og venter på en redning, glemmer vi så, at det er os der reelt set er dem der skal ende med at være den selvsamme redning? Bliver håbet fysisk materialiseret for os i form af politikere, der skal redde os fra os selv.

Håb for mig er lidt for ambivalent. På en og samme tid forstår jeg det overhovedet ikke. Det minder mest af alt som en ukendt grå masse af ingenting, der både kan være med til at skabe glæde og vækst. Men det kan også være destruerende og i sidste ende ødelægge vores fremtid, hvis det ikke er det vi håber på.

Livet er hårdt, livet er kort, livet er ligesom Hodja fra Pjort

Håb er godt og håb er sundt fordi vi ikke vil have ondt. Jeg håber på at en bil kører ind i mig når jeg går mod stationen. Men disse tanker varer kort fordi jeg stadig har det hårdt. Jeg har det hårdt, og i går læste jeg Hodja fra Pjort. Jeg så en hjort. Det kan være, at den har det hårdt.

Vi håber at livet varer kort, fordi vi har det hårdt. Jeg håber der kommer tilbud i Harald Nyborg, indtil da må jeg drukne mig i Tuborg.

På Burger King fik jeg en stor bid, så jeg håber ikke jeg får tyndskid. Kom hid, kom hid, kom hid, jeg håber at vi tilbage ikke har meget tid

Jeg håber at jeg kommer i kirke på søndag, ellers giver jeg en lille dreng et slåg, så han får et væmmeligt ubehag.

Jeg vil gerne dø imens jeg bader i en sø, imens min hund skal gå. Får en rimmer af min hund, det skal den bare kund'.

Jeg hænger mig selv om 10 dage, men inden da vil jeg lære at bage. Måske en kage, måske min hage, men uanset hvad, vil jeg lade døden tage.

I love football

Livet er hårdt, livet er kort, livet er ligesom Hodja fra Pjort

Håb...

Håb er en følelse af optimisme og tro på, at noget godt vil ske i fremtiden. Det er en kraftfuld drivkraft der kan føre os gennem selv de mest vanskelige tider. Håb kan få os til at kæmpe for det, vi tror på, og give os styrken til at overvinde udfordringerne, når de opstår.....men hvordan kan vi opretholde vores håb i en verden, der kan virke så udfordrende og dystre til tider?

De dystre tider med kriser, der påvirker vores vilje til at håbe, man kan sige det måden vi mister håbet, men i disse dystre tider skal vi have håb til vores medmennesker, om det nabo'en, familie, venner eller bekendt og endelig til hele omverden.

Håbets kraft

Et håb er et lys i mørket. Et lys, som kan tænde gnisten i dit liv. Hvis du vil lade det. Håb er noget vi alle har. Et håb er en forventning om, at dit ønske måske vil indtræffe. Men uden dig vil håbet intet betyde. For at opnå de ting, du vil i livet, skal du arbejde hårdt. Du må ikke glemme håbet. For håbet er kraften, som driver dig. Drivkraften. Men håbet kan aldrig stå alene. For et håb, der står alene, er tomt.

"Håb. Hvad er håb? Hvad er håb for mig? Hvad er håb for dig? Hvad er håb for os? Hvad betyder håb for vores verden? Det er altid vigtigt at have håb. Håb har båret os igennem tiden, og håbet kan fortsat bære os igennem hverdagen, både når hverdagen er fyldt med glæde, men også når hverdagen kører for hurtigt, og man vil sætte en fod på bremsen. Håb har eksisteret i evigheder. Folk håber på mange forskellige ting, det kan både være materielle ting, men det kan også være mere spirituelle ting. Vores håb kan definere os som mennesker. Er man et dårligt menneske, hvis man håber mere på at få en ny telefon i julegave frem for at håbe på at de aktuelle krige slutter. Jeg håber mange ting. Der var håb for fred i verden under 2. verdenskrig. Det er der nok stadig den dag i dag, altså håb for fred i verden. Jeg håber også for fred i verden. Jeg håber, at krigene verden over kan stoppe. De krige, som har terroriseret og traumatiseret massevis. De krige, som folk har mistet livet i. De krige, som vi alle følger med i på afstand. Alle de civile ofre, som lille mulighed har for at redde sig selv og deres hverdag. De BØRN, som er ofre for voksnes krig og uenigheder. De børn, som frygter for deres liv. De børn, som håber på at overleve krigen. De børn, som burde have mere simple håb. Hvad håbede du på, da du var lille? Det var nok ikke overlevelse. Du håbede måske på at få en ny lego æske eller at I kunne få lov til at spille rundbold i timen. Børn burde ikke have sådanne bekymringer, de burde have håb. Vi er heldige at leve i en anden situation end disse børn. Nogle gange føler jeg, at man skal være forsigtig med, hvor meget man håber på. Det kan være svært, hvis man har gået og håbet på noget, og det hele så falder til jorden. Men jeg tror det er vigtigt at skelne mellem håb og forventninger. Fordi hvis ens forventninger er for høje, så bliver man nemt skuffet. Det er vigtigt at håbe, men måske knap så vigtigt at forvente. Derfor vil jeg slutte med citat "Forvent det værste, men håb på det bedste.""

“A mighty flame followeth a tiny spark” - citat af den italienske forfatter og politiker Dante Alighieri. Citatet beskriver i sin simpleste forstand, hvordan en lille gnist baner vejen for en langt større bevægelse, udvikling, forbedring - det kan være hvad som helst. Uden at mønte citatet på noget konkret, er pointens omdrejningspunkt et velkendt håbssymbol i form af flammen og dermed lyset, som er det mange higer efter i deres håbefulde livssøgen. Men hvad vil det sige?

Snakker vi om at finde lyset i selv de aller mørkeste tider: når man som israeler befinder sig i en kibbutz under et fatalt og altødelæggende bombetogt uden flugtmuligheder og kun kan have lov at håbe man slipper levende fra det. Ja! I de mørkeste stunder kan man klynge sig til håbet. Men håb er så meget mere end det.

Håber i sin mest basale form knytter sig jo typisk til retorikken omkring krisetider og krigssituationer, som ikke tilbyder nogen umiddelbar løsning. Men vi støder jo samtidig også på ordet i vores egen hverdag i form af et afslappet: “Jeg håber vi ses igen snart”.

For det er også håb. Og netop en sætning som dette repræsenterer vel en manifestation af hvordan man håber en relation kommer til at udvikle sig? Og netop denne formulering er vel et bevis på, hvor stor en drivkraft håb er i vores samfund og i relation med andre mennesker. Hvis vi anerkender håbet og tør at håbe på alt hvad der ligger vores hjerte kært, har vi startet en gnist. Og italesættes denne vision, uanset omfanget eller vigtigheden, har man allerede taget det første skridt mod at skabe den fremtid man ønsker at være en del af. I krig håber man på en fremtid med fred, i vores hverdagsliv håber vi på en milliard forskellige ting, som kun bliver til virkelighed hvis vi selv starter gnisten og udtrykker det.

Hå hå håååå!

Er det julemanden, der med sin karakteristiske latter kommer med håb? Giver han julens børn håb? Er der kausalitet mellem julemanden (det at modtage) og håb?

Lad os starte med en definition på håb. Håb må være en slags tro på, at der sker noget positivt i fremtiden. Eller i hvert som minimum, at der er mulighed for, at der sker noget positivt i fremtiden.

Okay. Tilbage til julebørnene. Der må være en årsag til, at man som barn håber på at få en god gave, når julemanden kommer. Det er meget muligt, og oplagt, at der er julemanden, der bringer denne håb. Et håb, der er bygget op af en erfaring om at der forrige år er kommet gode gaver, så det gør der forhåbentligt også i år. Altså håb baseret på det, der er sket i fortiden. En slags fremtidssyn, der afhænger af det, der allerede er sket, og en forventning om, at noget lignende vil gentage sig.

En anden mulighed: barnet håber, fordi det har opført sig pænt hele året, og barnet ved, at julemanden belønner god opførsel. Altså et håb, der eksisterer på baggrund af de aktive valg, barnet har taget igennem året. En forventning om, at aktive handlinger kan påvirke fremtiden. At man ved at tage initiativ selv har mulighed for at påvirke fremtiden.

De to muligheder er vidt forskellige. Jeg ved ikke, om nogen af dem er rigtige eller overhovedet kan lade sig gøre, men jeg synes ikke det lyder helt dumt. Jeg tror at begge eksisterer. Men jeg håber, at mulighed nummer to er den dominerende. Jeg håber, at vi som mennesker ikke lader os påvirke for meget af fortiden. Forestil dig, hvis julemanden var kommet med dårlige gaver de sidste to år. Ud fra første mulighed vil det være helt håbløst at forvente en god gave i år. Og man kan jo ikke selv påvirke udfaldet. Nytteløst.

Ud fra anden mulighed, så kan det være, at man i år har opført sig bedre, end man plejer, og derfor har grund til at bevare håbet på, at det i år bliver bedre. Man tror og har også indflydelse på udfaldet. Det giver handling og tro på fremtiden.

Hvis du er i tvivl, så vælg mulighed nummer 2. Giv det et skud, måske betaler det sig.

Hvad er håb? Håb er forventningen om at noget ønske måske vil indtræffe. Håbet hænger således sammen med tiden og at vi i nutiden ikke kan vide, hvad der vil ske i fremtiden. Det

eneste vi har er vores håb. Man kan definere håb på flere måder, man kan håbe for sig selv, men også for andre. I kriseperioder kan håbet være som at finde en lommelygte i et mørkt rum, svært at finde, men et lys der skinner tydeligt i mørket. Håbet ligger i mennesket, håbet handler om tro på sig selv, men også troen på noget større.

Vi lever i en generation præget af kriser, alt fra flygtninge krisen til corona krisen og ikke mindst den igangværende krise mellem Israel og Palæstina. Uskyldige dør, bomber springer, lyset slukkes og rummet bliver mørkt. Nu er tiden inde for vores generation, tiden til at stille sig frem, tiden til at håbe og tro på frihed og frigørelse fra undertrykkelse, tiden til at tænde lyset, så det skinner mere end nogensinde. Jeg håber på en Palæstinestisk frigørelse fra undertrykkelse, håbet ligger hos os selv, håb gøre en forskel, tro på du kan gøre en forskel.

Man håber så længe man lever. Det var hvad jeg hørte, da jeg startede med at skrive denne tale. En tale som jeg mest af alt ber' til ikke bliver valgt. Valgt til fællesmødet. Det er hvad jeg håber lige nu. Et nutidigt og ret kortsigtet håb. Det forklarer, meget godt den situation som vi har hørt om i dag, at vores håb, og dermed også drømme for fremtiden, ikke er store nok. Ungdommen skal drømme større, så vi altid har noget at arbejde imod. Der tales om store drømme. Visioner for en bedre verden, håb om en bedre fremtid.

Alex sagde at håb er lig med frihed. Friheden til at ændre tingene selv, have håbet forude. Så for ham er det noget andet end det er for mig. For mig er det to meget forskellige ting, altså håb og frihed. For mig er det en positiv drivkraft. For mig er håbet gnisten i mennesket. Uden den, uden en positiv forventning om fremtiden, er mennesket så ikke bare fortabt? Hvis vi ikke tror på, at vi selv kan gøre bedre, eller at andre kan, så er vi uden håb og uden forhåbninger til en bedre fremtid. Mennesket er stærkere end vi tror, og med det mindste håb, kan vi næsten overkomme alt. Det er først når gnisten dør ud, når håbet svinder ud, at vi for alvor er fortabte. I samfundet, men endnu mere os selv. .

I Hunger Games siges der at håbet er den eneste følelse stærkere end frygt. At en smule håb er effektivt for mennesket, for med håb kan mennesket overkomme alt.

Håb er en overset superkraft. Håbet om jordens evige fred. Håbet om at ændre verden og håbet på at alting kan ske. Men kan håbet flytte bjerge?

Håbet har på mange måder i det senmoderne samfund ændret karakter til at blive en urealistisk drøm og tro på en idealistisk virkelighed, hvor man konstant efterlades med en følelse af konisk afmagt og evig skuffelse. Det store håb bliver endnu en byrde på skuldrene i en hverdag hvor forventningerne i forvejen tynger. Efter den konstante søgen efter det store håb langt ude i fremtiden, glemmer man det lille håb, der ligger lige foran os. Det lille håb, der blegner bag det store håb, som alle drømmer om. Det store håb har skygget for de små og aldeles vigtige håb i hverdagen. Alle mennesker, der lever, har håb, også dig. Vi er måske ikke klar over det, håbet om at vågne op i morgen og komme sikkert hjem fra skole - er mindst lige så vigtigt! Vi skal derfor værne om de små håb, for de er ofte de mest kraftfulde og transformative kræfter i vores rejse gennem hverdagen og livet. Det er derfor måske de små håb som har de største superkræfter, til at skabe en bedre tilværelse og hverdag i livet. Det lille håb er den oversete superkraft!

Håb, det skubber bjerge, krydser have, det er menneskets vigtigste gave. Håbet er grobunden for fremgang, innovation og mod. Om det er vikingerne der krydsede atlanten i en træbåd eller da Thomas Edison opfandt glødepæren, skete det alltsammen på grund af håb. Håbet om en bedre fremtid for en selv, sine næste og sine næstes næste. I dag virker det dog til, at håbet der ellers klamrede sig fast til pandoras æske

og menneskeden, stille slipper sit greb og efterlader os i fortvilelse, mismod og håbløshed. For i en verden, hvor vi er så små, når problemerne virker så uhåndterbare og store i medierne og globalt, er der så overhovedet grund til håb? Nyttet det noget at samle et stykke affald op når to nye stykker smides i dets sted? Jeg tror, håber og ved at svaret skal være ja. For i den handling, den stund, det sekund vi slipper håbet, lige præcis der giver vi op. Her svigter vi os selv og hianden. Vi som individer har et ansvar for at gøre det rigtige, også selv om naboen ikke gør det. Vi defineres af vores handlinger, du har ansvar for at gøre det du kan i håbet om en bedre fremtid. Mit håb er derfor at vi som samfund tør at håbe sammen. At vi i en tid, der ellers synes at skylde kriser ud over os, fortsat tør løfte hovedet, rette ryggen og se frem med den optimisme der skal til for at ture tænke kreativt og løse de problematikker vi sammen står i.

Det er mit håb, og jeg synes det skal være vores.

Vi håber.

Håb kommer i mange afskygninger. Vi håber på fred. Vi håber på at ingen skal sulte. Vi håber at alle har det godt. Vi håber på det lykkelige liv.

Vi håber alle sammen.

Gennem livet bliver vi præsenteret for håb på forskellig vis ... men hvad er håb? Håb kan defineres som forventningen eller drømmen om at noget ønsket vil indtræffe. Som lille håber man at blive astronaut, brandmand, frisør, prinsesse og så videre. Man håber på at julemanden også kommer i år, og at tandfeen nu ikke glemmer os. Vi håber på at livet bliver godt.

Vi håber som børn.

Som teenager er håb noget andet. Vi håber moduler bliver aflyst. Vi håber på økonomisk frihed. Vi håber vores forældre ikke opdager den pakke cigaretter der ligger i tasken. Vi håber vi har bestået matematik prøven. Sidst men ikke mindst håber vi på at livet bliver godt.

Vi håber for os selv.

Jo ældre man bliver, jo mere håber man for andre. Vi håber at nyhederne ikke taler sandt. Vi håber på, at krigene stopper. Vi håber på at efterlade en god verden til vores børn. Håbet bevæger sig udover vores egen næsetip, og ud mod omverdenen og de mennesker vi holder af.

Vi håber for andre.

Håb kan være abstrakt og føles urealistisk. Håb er på google defineret som forventningen til noget. Forventningen til at noget ønsket sker. Kan man bruge ordet forventning om håb? Forventninger er noget man tror vil ske, men håb er for mange mere drømme end realisme. Jeg/vi tror at håb er det, der i sidste ende skaber mening i verden.

Vi håber.

Tro, håb og kærlighed.

Tre ting der betegner vores håb for verden. Verden bliver lige nu ødelagt af det had, raseri og ondskab, der flourerer. Ondskab i alle afskygninger som krig, død og ødelæggelse. Men hvad skal der blive af vores verden?

Snakken går på, at det er os mennesker, der er de onde. Men det jo i os at håbet skal bevares. Det er i de øjne vi står op og kigger i hver dag. Det er der, vi skal finde den tryghed, der fører til fred. Vores håb er, at der bliver fred i verden. At alle kan vågne op til en tryk hverdag, uden død og ødelæggelse. At alle kan kigge i andres øjne, og bevare den tryghed og uskyld, ligesom den vi alle blev født med. Intet menneske er født ondt, og først når vi oplever ondskab forstår vi den. Derfor er vores håb at ondskaben bliver til fred.

Vi oplever krigen i Ukraine, jødeforfølgelse i Europa, og klimakrisens uoverskueligheder. Men for os er der et brændende ønske om at bevare håbet. Vi kan som mennesker ikke fjerne ondskab. Ondskab vil altid findes i forskellige former og afskygninger. Men hvis vi bevare håbet og kærligheden, vil disse sejre over det afskyelige ondskab. Dette tror vi på.

Vi tror på håb, vi tror på kærlighed, og vi tror på det gode i mennesker. Vi tror på, at freden vil sejre, og verden på et tidspunkt blomstre op for det mørke vi har skabt. For i mennesket findes lysets og håbets vej.

Dette er for os, tro, håb og kærlighed.

Skrevet af Rebekka, Frida og Otto, 2F Rosborg Gymnasium og HF

Håb. Noget de fleste har. Noget de fleste gør. Det kan starte småt med helt basale ønsker, som håb om, at Victor fatter kageordningen, en slags sød drøm om, at der er styr på sagerne med kagerne.

Men vent, der er mere! Håb stopper ikke ved kager osv. Det strækker sig til de store følelser som kærlighed og endda til uddannelse, som er nøglen til fremtiden. Det går til de helt basale ting som at have mad på bordet og ikke føle sig sulten.

Håb er en total multitasker. For nogle er det bare håbet om, at dagen bliver god, mens andre går all in med håbet om topkarakterer, et fedt fællesskab eller måske bare at komme i mål med tingene. Håb følger en gennem hele livet.

Håb er dybt forbundet til os mennesker. Vi kender alle sætningen, "Der er altid håb for enden af tunnelen." Det er ligesom at sige, at selv når alt ser skidt ud, så dukker der altid et eller andet håb op, uanset om det er stort eller småt. Og dette er vigtigt at huske på.

For håbet er lidt som et rollespil mellem at føle sig nedtrykt og så være håbefuld. Nogle gange føler man sig helt uden håb, og andre gange har man håbet helt op til halsen. Men for at håbet skal blive til virkelighed, kræver det, at man gør noget. Hænder bliver nærmest superkræfter, og hjertet er selve motoren bag alt, hvad vi laver. Sådan lever vi vores liv, for håbet er ligesom hjertets banken, der holder os i gang.

Hvad er så håb? Det er nærmest som et udtryk, med H for hjerte, Å for åndelighed og B for barmhjertighed. Men hvad er det egentlig, og hvad kan vi håbe på? Håb er ikke bare sådan en sjov idé; det er en slags kraft, der får ting til at ske. Det er troen på, at tingene kan blive bedre, det der driver os til at gøre vores bedste, og en påmindelse om, at selv når vi ikke helt ved, hvad der sker, er der altid håb for fremtiden. Men i bund og grund, håber vi alle på en god dag i morgen, med kage.

Skrevet af: Gustav, Ellen, Lasse og Nora, 2f Rosborg Gymnasium og HF

Vi som mennesker har alle vores nedture i livet, hvor fremtiden kan virke uoverskuelig og nedtrykkende. Når de følelser rammer os, er det vigtigt at have håb i livet. Håb er svært at definere, og har en forskellig betydning for mange mennesker, men vi er klar over at det er en nødvendighed her i livet. For os unge handler håb, i et bredt verdensperspektiv, generelt om en lysere fremtid, som indebærer våbenhvile, klimaløsninger

og ikke mindst ligestilling mellem alle mennesker. Vi har et håb om, at alle en dag kan tage et vis ansvar, som kan gavne fællesskabet på den lange bane, så verden en dag kan blive et bedre sted, og fjerne noget af det pres, der ligger på de nyere generationer. Vi tænker ikke over hvor meget håb fylder i vores hverdag, selvom det er en konstant del af den. Det er ikke nødvendigvis de helt store ting vi som individer håber på i løbet af dagen, men nogle af de mest basale ting kan være alt fra et aflyst fjerde modul til solskin på cykelstien på vej hjem fra skole. Men når man hører ordet håb, er det ikke de små ting man tænker på. Man tænker på de verdenskrise der er, og hvordan man føler sig magtesløs i forhold til dem. Det vigtige er, at håbet består og vi i sidste ende tror på en bedre fremtid for alle.

Skrevet af: Nadia Refsgaard Steensen, Anne Sofie Kudsk Nielsen, Stine Bang Dalegaard og Isabella Them Nordborg, 2f Rosborg Gymnasium og HF

Håb om et uperfekt liv.

Da jeg i går aftes sad i sofaen, sad jeg og grublede over en pointe Alex Vanopslagh i en tale har nævnt. Nemlig at vi unges stigende mistro ikke skyldes de faglige krav i skolen, men de abstrakte og flyvske krav der bliver lagt på os. At vi som unge skal stræbe efter det vi brænder for, et umuligt krav, frem for at stræbe efter det vi er gode til.

Pludselig slog det mig, at det, han siger, ikke er helt forkert. Vi unge får altid at vide, at vi skal finde noget vi brænder for. Det er jo et umuligt, uopnåeligt krav. Der er ingen, der kan få det perfekte liv. Ved at samfundet opstiller uretfærdige og uopnåelige krav, skabes der et paradoksalt problem, der ikke er mulige at opnå. I stedet for at stræbe efter det perfekte liv, burde vi tænke på at finde noget vi kan blive gode til, for det er muligt, og så kan det jo være, at vi i sidste ende brænder for det. Normen om det perfekte liv er blevet for meget at bære for mange mennesker.

Jeg håber, at vi i fremtiden ikke kun vil stræbe efter det perfekte liv, men nogle gange "nøjes" med det "normale liv". Jeg håber, at vi i fremtiden ikke presser os selv til at blive noget vi ikke kan, og føle noget vi ikke kan. For når man ikke føler et pres lagt over sig, ja, så spirer vores samfund med en sundere levestandard, og endnu flere innovative ideer der bidrager til samfundet.

Dog skal man ikke tage drømmen og HÅBET, fra de nysgerrige og læringslystne unge som drømmer om at gøre noget godt for samfundet. Ikke alle kan blive til det de brænder for, men nogle kan. Derfor er dette problem yderst paradoksalt, fordi hvem må hvad? Hvem er de få, som kan arbejde og tjene masse penge på det, de brænder for? Og hvorfor er de er "få", ikke mig? I skal vide, at selvom livet ikke altid er en dans på roser, skal det hele nok gå. Bare husk på, at i stedet for at jage det perfekte liv, så kig ind i dig selv. Spørg dig selv: Hvad kan jeg bidrage med?

Skrevet af: Andreas Møller Jespersen, Gustav Tage Hansen Flensborg, Victor Vangsgaard og Sofus Mølby Farmann, 2f Rosborg Gymnasium og HF

Håb er optimisme

Vi skal allesammen dø. Så hvad er grunden til at vi stadig lever, hvad er vores formål som mennesker? **(SKAL RÅBES) Er vi ikke mere end blot små tissemyrer på en stor sten, som flyver gennem et uendeligt, udvidende tomrum?** Eller er der håb?

Håb kan betyde mange ting. For os unge betyder håb, håb for en bedre fremtid. Som Pandoras æske har vi, som mennesker, åbnet op for uendelige lidelser og katastrofer. Men, som historien om Pandora også viser, er håbet menneskets bedste redskab mod de eksistentielle rædsler. Gandhi sagde engang, at man selv skal være forandringen, man vil se i verdenen. Det er derfor ud fra individets håb, at forandringen kan blomstre. Som mennesker, har vi to muligheder, vi kan tro på at håbet vil finde os og guide os til en bedre fremtid. Eller vi kan blive handlekraftige og skabe vores eget håb og vores egen fremtid.

Nietzsche sagde, at "Nogen gange vil folk ikke høre sandheden, fordi at de ikke vil ødelægge deres

illusioner". Håb er dermed ikke en undskyldning for naivitet og en lalleglad optimisme. Håb er at se rædslerne i øjnene, og tro på at vi kan overkomme dem.

Som Malcolm X sagde: "En mand som står for intet, vil falde for alt". Håb er ikke bare at kigge kort på en sag og tro på forbedring, håb er at tage sider. At få det fulde overblik og kæmpe for en bedre fremtid.

Håb er optimisme, og optimisme er godt.

Skrevet af: Simon Ilstrup Bock, Christoffer Højgaard Smidstrup, Kristian Juul Andreasen og Korneliusz Krzysztof Dorawa, 2f Rosborg Gymnasium og HF

Hvad er håb?

Håb er mange ting det er ikke bare at håbe på en bedre dag i morgen eller at man kan håbe at man kan få en uddannelse nej for håb er mere end bare det det er at uanset hvor du er i verden og hvordan du har det så kan du altid have håb for at få det bedre i livet men det handler også meget om at du kan se dig selv i din fremtid. Du skal kunne håbe på, at bare fordi du har en dårlig dag, skal i morgen nok blive bedre, så længe du gør noget for det og håber på det. Hvad vil livet være uden håb hvis man ikke havde håb og drømme for sin fremtid og for at der nok skal være en dag i morgen.

Håbet kan beskrives som dét, der giver drive eller som "benzinen", der holder en kørende. Det er det der for dig op om morgenen det er det der gør at du kan blive ved med at leve op håbe for det hele nok skal gå og blive bedre. Håb er vigtigt i alle menneskers liv, og noget af det værste, man kan komme ud for, er at være i en situation, hvor alt håb synes ude. Hvis du ikke har håb for, at det nok skal gå, eller at der altid vil være lys for enden af tunnelen. Håber giver os overskud til at tage det næste skridt.

Håb for mig er et meget indviklet og bredt ord, som jeg har svært ved at være specifik omkring. Jeg tror på, at enhver person har sin egen forståelse af ordet håb. Håb for mig er de små ting i livet, de små ting i mit forhold, hvor at når det sker giver det mig håb. Håb for mig er også at min fremtid og personernes fremtid omkring mig bliver uden sorg, det håber jeg på. Jeg håber også på at verdenen finder sin fred og at vi kan holde op med at skulle bekymre os om hvornår næste land angriber eller om vi bliver angrebet. For mig bliver jeg nødt til at have et håb om at ungdommen kommer til at få det bedre, men om jeg tror det kommer til at ske i den nærmeste fremtid, nej. Det er et slags medlidenheds håb, fordi jeg selv er en del af ungdommen og er midt i den kaotiske situation. Jeg håber, men jeg håber uden at lægge mærke til jeg håber, jeg lægger først mærke til at jeg håber når det jeg håber ikke er det der sker. Det er svært at lægge for meget i håb, fordi det jo bare er et ønske og håb om at noget sker, men det gør ikke en sikret. At håbe for mig er farligt på nogle punkter, man giver sig selv et håb og når det ikke sker er man bange for at håbe næste gang.

Hvad er håb? For mig har håbet altid fyldt en stor del af mit liv, dog har den måde, jeg håber, ændret sig en smule. Da jeg var yngre, håbede jeg altid at store ting skulle gå i opfyldelse, eller ting der lå langt fremme i tiden, som f.eks at mit fremtidige arbejde som voksen skulle være at spille fodbold på professionelt niveau. Men som tiden gik og jeg blev ældre, indså jeg at der kom flere ting i livet man skulle tage højde for, så som eksamener og prøver. Nu var det ikke længere noget langt ude i fremtiden, jeg håbede på at skulle gå i opfyldelse, det var noget der skulle ske snart, og som også har en indflydelse på den vej jeg skal i livet. Som tiden igen gik, begyndte jeg at tænke meget over folk omkring mig, og hvordan de nok også har ting, de ønsker går i opfyldelse. Den tanke har jeg taget til mig, og jeg forsøger så vidt muligt også at håbe på de folk jeg har tæt på mig og holder af. Derfor synes jeg også at begrebet "håb" er med til at bringe os sammen som mennesker på en måde. Det er noget folk kan samles om, et eksempel på dette er blandt ved fodboldkampe for det danske landshold, hvor mange mennesker mødes for at stå sammen, hvor der bliver heppet og folk håber på en dansk sejr. Ved at håbe sammen som i eksemplet, står man stærkere sammen, i

og med man støtter hinanden og knytter stærke bånd. Det var mine tanker om håb.

Det jeg har håb om er, at jeg vil gøre noget bemærkelsesværdigt i mit liv, jeg ved ikke hvordan endnu, men jeg ved, at jeg vil prøve, og jeg har håb om, at det vil ske, nu kan dette selvfølgelig opfattes som overmodigt eller som tankegangen af en forkælet møgunge, men jeg tror, at det er bedre at have håb om, at det vil ske i stedet for at nægte muligheden, jeg har håb, fordi alternativet er at give op, og den vigtigste egenskab, vi mennesker har, er vores ukuelige ånd og vilje til at arbejde og kæmpe for vores mål, og at give slip på det er det samme som at give slip på din menneskelighed.

Jeg håber at du håber på dig selv. Jeg håber at alle der har et håb, tør håbe. Uanset om det er noget du siger højt eller ej. Jeg håber at du ikke mister dit håb. Ligeegyldigt hvilket håb du har, håber jeg at du håber. Bare på noget eller nogen, en eller et. Jeg håber at vi mennesker kan håbe ens på ting der kræver en forandring. Men også håb for hinanden, os selv og andre rundt i verden. Om så enten håbet er stort, småt, kedeligt, sjovt eller fascinerende. Jeg håber at dit håb smitter af og inspirere. Inspirer andre uden håb, til at håbe. Jeg tror på at vi alle har brug for at håbe. Nogle mere end andre. Nogle på større ting en andre. Jeg håber at dit håb er så kraftigt at det én dag skinner i gennem og ud over det hele.

Hvad er håb for mig? Håb for mig er en følelse af lykke og at der kan ske noget positivt, så længe du håber og tror nok på det. Det behøver ikke at have noget med religion at gøre, men kan bare handle om hverdagen. Om det jeg så håber på, er en bedre verden, eller håb for timen snart er slut, svinger fra tid til tid. Håb er en kompleks ting at forklare, fordi håb svinger hele tiden, og handler om den situation du er i øjeblikket. Jeg mener ikke håb handler om du tænker på noget stort, fordi så vil dit håb blive overfladisk, og for et håb skal gå i opfyldelse, skal det være noget du faktisk håber på. Men lige nu er mit største håb at verden, bliver et mere fredeligt sted hvor vi alle kan leve i fred og velvære, hvordan det skal gøres, håber jeg snart det bliver fundet ud af.

Håb er mange ting, håb er troen på kærlighed, troen på gud, troen på basale ting som, at dit fodboldhold overlever at forbliver i superligaen, håb er et stort begreb, Tit uoverskueligt begreb, Der er ikke en guide til hvordan man skal håbe eller hvad man skal håbe på, Jeg tror håb er meget individuelt, Man kan håbe mange ting. Håb er glæden og troen på det bliver bedre, håb er som en glæde der venter i horisonten, håb kan også være fyldt med skuffelse såvel som glæde, man er ikke forbeholdt håbet, håbet kommer ikke til dig, håb kommer blot til dem der tør tage det, dem der tør tro på det, dem der tror og håber så meget på det at det bliver en realitet. en forskel, Men fordi dit håb er opnået, må du ikke stoppe med at håbe, håb skal holdes liv i håb er en glødende stjerne der skinner så længe du tror på det, men som dit håb falder blinker stjernen og slukker. så tro på håb, find dit håb, håb på mange ting, og stop det aldrig, håb skal til i alle aspekter af livet. Så håb for dig og mig.

Hvad er håb? Håb er en ting alle besidder, men langt fra noget alle har. Mange mennesker har mistet håbet, håbet for livet og håbet for at komme videre. Selv den mindste ting kan virke helt håbløst, men på samme måde kan den mindste ting også få håbet til at spire. Unge er fremtiden og hvis unge mennesker har mistet håbet, skal vi alle hjælpe hinanden, hvis vi fortsætter som vi gør nu, virker det hele lidt håbløst. Mange unge lider af stress, angst eller presset fra skole og forældre, det er alle faktorer der kan få håbet til at stoppe med at spire. Håb er et begreb, en følelse, en tilstand eller noget helt fjerde, vi har alle brug for håb for at få os videre og tro på det gode liv, det giver os håb. Vi burde stå sammen og hjælpe unge, for vi er fremtiden, og selvom at vi aldrig har været rigere og større muligheder, har unge aldrig haft det så dårligt mentalt. Vi er proppet med viden, og vi lider alle sammen af fomo en gang imellem, det er de sociale medier, nyheder og den generelle perfektions kultur der er blevet skabt blandt os unge, som gør at vi har

mistet håbet. Vi har mistet håbet for fremtiden, vi har mistet håbet for os selv. Hvem kommer og redder os? Ja, det gør vi selv, for selvom håbet er nede, skal det nok spire op igen, som var det en mælkebøtte der bryder asfalten. Vi unge skal stå sammen og hjælpe hinanden gennem de svære tider. Vi står med de samme problemer, og vi kan komme igennem det sammen, hvis bare vi står sammen. Vi ved at vi alle består af håb, og det er en ting vi alle besidder, og derfor skal vi som unge bringe håbet tilbage, VI SKAL BRINGE HÅBET TILBAGE FOR FREMTIDEN.

Håb for mig er sommerfugle i maven og glæden ved at håbe på noget så meget det gør helt ondt indeni. Jeg håber på mange ting store som små det kan være fred i verden, ligestilling og en lækker aftensmad i dag. Jeg håber på at færdiggøre min uddannelse, at være lykkelig og opleve verden. Jeg håber fordi ting som kan virke uopnåelige, virker mere sandsynlige hvis jeg håber. At håbe gør mig spændt og bevidst om hvad jeg har af ønsker for mig selv. Selv når alt føles håbløst er der ting jeg håber på.

Håb er en stor ting, vi går alle med håb om et eller andet. Vi kan fx snakke om kampen FCK imod Manchester United hvor håbet især blev afspejlet hos spillerne. De kom bagud flere gange og det hele så umuligt ud. Men de kæmpede sig tilbage og håbede på, at de kunne vinde kampen..... Det gjorde de så. Selvom alt ser sort ud, så skal man stadig have håbet ved sin side. Håb er ikke bare en passiv venten, men til gengæld en aktiv tro på at vi kan forme vores egen skæbne ligesom FCK gjorde. Det er drivkraften bag handlingen, solidaritet og empati. Når vi tror på tingene, kan vi blive bedre, endda bedre end vi selv tror. Min tro på håb er stor, selvom man er helt nede og overvejer at slukke kampen, så har man stadig håb og tro om at de stadig vil vinde. Hvilket de gjorde, fordi vi håbede og troede på det. Håbet kan ikke kun være i fodbold, men også i mange andre ting i livet, man kan fx håbe på en bedre fremtid og ved dit håb kan du måske skabe håb hos andre. Sagen er den at håb er noget alle mennesker besidder, fra mennesker med næsten intet håb til dem med massere.

Som ung pige i dagens Danmark håber jeg på en masse ting, jeg håber at få en god uddannelse, jeg håber, at jeg kan få børn, jeg håber, at jeg kan leve op til mine medmenneskers forventninger, men mest af alt håber jeg på en central og drastisk ændring i måden at kunne begive sig frit som ung, især som ung pige. Det er ikke mange dage siden, at sagen om de to unge piger fra Herning, der var forsøgt bortførte, voksede i medierne. Jeg går med en knude i maven og en konstant angst for om det kunne blive mig, min veninde, min mor eller min søster. Jeg håber, at min lillesøster ikke skal vokse op i et Danmark hvor voldtægt, kidnapning og det at drugge unge kvinder er normale ugentlige hændelser. Jeg håber, at vi som unge kvinder en dag kan gå trygt hjem fra byen uden at have vores nøgler klemt mellem vores kolde fingre. Jeg håber, at der kommer en dag, hvor spørgsmålene ikke længere lyder "Men lagde hun op til noget?" eller "hvad havde hun på?". Når det så er sagt, håber jeg at vi piger kan holde sammen, hente hinanden fra byen, blive i røret på vejen hjem eller i værste fald betale for en taxa, hvis det kan forhindre en mulig voldtægtssag. Jeg håber på beskyttelse, frihed og tryghed.

Skrevet af Julie Selina Rumann Bjerre Simonsen 2d, Rødkilde Gymnasium

Jeg har et håb som er dybt personligt for mig, men os alle i samfundet. Nemlig håbet om at være sig selv. At være sig selv er en del af vores identitet og det er noget vi alle stræber efter at opnå i vores liv. Men hvad betyder det endelig at være sig selv? At være sig selv handler om at acceptere og omfavne det menneske, man er, uden at lade sig påvirke af andres forventninger, andres meninger eller det ydre pres, der bliver lagt på sig selv. At kunne føle at man er sig selv handler om at føle sig fri til at udtrykke ens sande tanker, følelser og sine egne værdier uden at føle en frygt for fordomme fra samfundet. Men som samfundet bliver lagt i

dag, er der desværre udfordringer med at finde sig selv i samfundet, da der er høje forventninger, høje standarder som man forventes at opfylde i samfundet. Mange føler sig presset til at passe ind i en bestemt kasse eller opfylde nogle forventninger som gør, at mange ikke viser hvem de i virkeligheden er. Men håbet om at være sig selv, ville aldrig gå fortabt, det kræver at man som person står op for sig selv og hvem man i virkeligheden er. Det handler om at lytte til en selv og tør at gå imod strømmen. For at være sig selv skal alt ikke være perfekt, man skal huske at acceptere ens fejl og svagheder, for at det er okay at begå fejl, for det er gennem fejl man lærer sig selv bedre at kende og man står op for sig selv om personen. For de forskelligheder vi alle har, er dem, der gør, til hvem du er! Så mit håb for mig selv, men os andre er at stå mere op for sig selv og tør at være den man i virkeligheden er uden at sætte en facade op. Så husk at tro på dig selv!

Jeg håber på, at i en verden hvor had og ødelæggelse hænger. Hvor klimaforandringer er blevet til klimakriser og hvor det ikke er egoistisk at sætte et nyt liv i verden, at mine børn kan sætte fødderne på en grøn planet. Jeg håber på, at de en sommermorgen kan løbe ned i haven og mærke græsset forme mellem deres tæer. Græs der er vokset op af jorden, der ligger nedenunder fyldt med liv, og ikke græs jeg har købt, som først skal produceres på store fabrikker. Jeg håber på, at de kan se vilde dyr, og at tigere ikke er blevet en historie, men at det er noget, de kan se der stadig lever. Jeg håber på at de stadig kan se den store blå himmel, og at den ikke er blevet trist og grå. At de en nat kan nyde en stjerneklar himmel med en, der står dem kær. Jeg håber på, at de kan vågne op en vintermorgen, og at jeg kan se glæden stråle fra deres øjne, idet de bliver mødt af landskabet, der er dækket af et stort hvidt tæppe. Jeg håber på, at mine børn og alle de der kommer efter, kan vokse op i den verden, som vi alle har haft, men som mange af os har taget for givet.

Håb kan være mange ting. Jeg håber at vi kommer sikkert hjem fra skole i dag og at jeg ikke kører galt for anden gang og smadrer bilen, det vil være rigtig træls, men har selvfølgelig en forsikring der dækker, så det er meget godt. Jeg håber vi alle sammen bliver studenter til sommer og går ud med et snit som vi er glade for og at vi får en vanvittig sommer, inden det lidt mere voksne liv venter. Jeg håber jeg kan finde et pænt jakkesæt til vinterbal, som ikke er alt for dyrt, så jeg ikke skal af med for mange penge. Jeg håber, at jeg og drengene fra Børkop kan finde et billigt sted og spille tennis indendørs her over vinteren, fordi det mega grineren og ellers får vi ikke rigtig rørt os gennem den kolde tid, som vi er på vej ind i. Danmarks landshold er godt med i EM-kvalifikationen lige nu og det konge, men selvom det, håber jeg at landsholdet snart får ny træner, så kan der sparkes gang i fodbolden igen og at vi forhåbentlig kan opleve en god EM og VM fra Danmarks side.

Håb for mig er ikke noget jeg ofte siger højt, men noget som bare er i bagtanken hele tiden.

Noget jeg ikke rigtig tænker over, men der alligevel engang imellem lige ryger op i øverste etage.

Men skulle der være en ting, som jeg håber og siger højt, er det håbet om at der er en lækker dagens ret nede i kantinen og at det ikke er risengrød og saftvand.

Jeg har mange håb, både store og små. De store håb er håb som, at der kommer fred i verden, at alle på jorden får det godt og vi kan få styr på klimakrisen, hvilket nok er noget mange håber på, at vi kan få en verden der fungerer, Men når jeg tænker på håb har jeg også mange små håb for hverdagen og min fremtid. Et håb kunne være at jeg håber jeg får en god karakter, at jeg får en god dag, eller at dem omkring mig har det godt. Jeg synes det er vigtigt både at have små og store håb. De små håb er med til at gøre ens hverdag mere positiv og lettere, det bliver nemmere at komme i skole, hvis man håber det bliver en god dag, og nemmere og sjovere at komme på arbejde hvis man håber man får en god løn. Her gør de små håb at man holder hovedet højt og har lyst til at gøre de ting som en gang imellem godt kan virke uoverskuelige, som man ikke har lyst til at gøre. Som de små håb er store håb også vigtige. Det vigtigt man har et håb for verden omkring en, og har lyst til at gøre en forskel i håb om at verden bliver et bedre sted, dog er det også vigtigt man har et håb for en selv og ens fremtid at man kan det man gerne vil og man kan gøre en forskel i verden.

Håb

Håb er defineret i den danske ordbog, som en følelse af forventning og ønske om, at noget bestemt vil ske. Når jeg tænker på håb, tænker jeg bl.a. på den halskæde jeg fik til mit barnedåb - tre motiver - tro, håb og kærlighed.

Som folkekirken skriver: tro gør en forskel, håb forandrer nutiden og kærligheden er størst.

Jeg tænker også på politikernes taler om håb for verdensfred - hvilket giver god mening i en verden fyldt med konflikter og krig.

Men hvad kommer håb fra? Hænger det sammen med, at vi i nutiden ikke kan vide hvad der vil ske i fremtiden, og vi så håber på noget godt.

Eller hænger det sammen med menneskets natur, om optimisme, længsel efter noget bedre, eller en forventning om noget bestemt.

For nogle er håb den drivkraft der holder dem kørende, for andre er det en mindre detalje i en sikker tilværelse.

Et gammelt ordsprog lyder "Hvor der er liv, er der håb".

Håbet er altså det sidste vi slipper inden vi træder i graven.

Men hvad håber jeg på?

Da man var mindre håbede man på at få alle sine ønsker til jul opfyldt.

Senere håbede man på, at ens forældre troede man var syg, så man kunne slippe for skole.

I dag håber en gymnasieelev, at de vågner op til en besked fra Lectio om, at deres morgenmodul er aflyst.

Jeg selv håber på noget forskelligt - at dagen i morgen bliver lige så god eller bedre end den forrige. At jeg lever et langt liv, så jeg kan nå at opleve hele verden.

Jeg håber på fred i denne verden vi lever i.

Jeg håber på løsninger til de problemer vi står over for, og de kommende problematikker i fremtiden.

Jeg håber på så meget.

Folkekirken skriver, at håb forandrer nutiden. Andre mener, at man ikke skal håbe fordi så kan man kun blive skuffet i sidste ende.

Og det kristne håb er bl.a. et håb på at gud er ved ens side, selv i den fremtid, som man ikke selv kender til.

Håb har så mange forskellige afskygninger - og vi håber alle på noget forskelligt.

Det smukke ved håb er dog, at uanset hvem der håber, er det næsten altid et håb om noget godt.

Håb er for mig mange forskellige ting. Håb kan variere i størrelse og omfang og selve betydningen af ordet håb kan være forskellige, alt efter hvem du spørger. Når man googler ordet håb, beskrives det som en forventning eller et ønske til, at noget bestemt skal ske i fremtiden. Når jeg tænker på ordet håb, tænker jeg derfor både stort og småt. Det kan være håbet om lækker aftensmad ved spisebordet eller at jeg håber det ikke regner, når jeg skal gå hjem efter skole. Det kan også være håbet om bedre dage eller et håb om, at folk jeg kender og holder nær, altid vil have det godt. I min hverdag håber jeg hovedsageligt på små ting, men jeg tager også nogle gange mig selv i, at være nødt til at være mere håbefuld end jeg plejer. I perioder oplever jeg en følelse af vemodighed, og det er især i disse perioder, hvor det er vigtigt at være håbefuld. Her prøver jeg at minde mig selv om at håb er et vigtigt middel, som kan bruges når man oplever fortvivlelse. Håb er der nemlig både i gode og dårlige tider, men det er især i de dårlige tider, at vi har brug for at være håbefulde. Overalt i verden ser jeg hele tiden forfærdelige begivenheder, og hver gang jeg ser det, bliver jeg mindet om at være taknemmelig for det jeg har. Samtidigt føler jeg mig også forpligtet til at være håbefuld. For hvis man stopper med at være håbefuld, vil man langsomt miste glæden ved livet, og verden vil ikke længere være det sted som vi kender.

Kære allesammen

Håb for mig er en drivkraft. Hvis jeg ikke har noget at håbe på, har jeg heller ikke et resultat at stræbe efter. Håb for mig er noget der ligger ude i fremtiden, noget hvor jeg for det meste selv kan påvirke om det bliver

en realitet. Dette kan være håb for min fremtid, håb for karriere eller bare at ganske særligt håb for nogle der står mig nært. Selvom håbet nogle gange slukkes, så vil jeg ikke være det foruden. Livet er ikke skabt til at være let, og ligeså er håbet. Håbet for min egen fremtid er en faktor jeg selv oplevede i starten af året. At blive kronisk syg er ikke let, og de mange fraværsdage voksede. Men håbet gjorde at jeg blev ved med at kæmpe, og resulterede også i at jeg kom igennem det. Og selvom håbet om at sygdommen var i bero, blev slukket kort før sommerferien. Så skabte det et endnu større håb for mig om at komme igennem det igen, fordi jeg havde været igennem det før, hvor håbet vandt i sidste ende. Dette har resulteret i at jeg i dag, ved hjælp af det håb jeg havde, er et sted nu hvor kroppen samarbejder med sygdommen, og håbet for fremtiden er stadig tændt. Dermed mener jeg at det er vigtigt at håbe, selvom håbet nogle gange fejler, så betyder det ikke at man ikke må håbe, eller at man ikke bør håbe. Tværtimod handler det om at stræbe endnu mere efter håbet, så det i sidste ende måske lykkes.

Håbet kan også findes på et langt højere plan. Jeg vil mene der findes personlige håb, og så findes der fælles håb. Et fælles håb - som jeg tror vi alle deler - er frem for alt fred i verden. Dette er ikke noget vil som enkelt menneske kan påvirke, men som større fællesskab er det en realitet. Der sker forfærdelige sager rundt omkring i verden, specielt lige pt. Og for verdens lande, og specielt de involverede lande, er håbet et af de største drivkræfter. Hvis håbet ikke eksisterede for eksempelvis Ukraine, så ville Ukraine med stor sandsynlighed heller ej eksistere længere. Men håbet og fællesskabet bærer dem igennem denne frygtelige tid. Og håbet er langt fra slukket, trods den lange proces.

Dermed betyder håbet en del for alle mennesker. Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at håbe på, og håbet har ingen grænser. Så bliv ved med at håbe, også selvom håbet fejler i første omgang. Tak.

Håb er handling

Håb uden handling er ligegyldigt, det er som et fatamorgana, en ligegyldig dagdrøm. Håb på at andre klarer problemerne, er som at råbe ad fjernsynet når man ser fodbold. Det gælder både det materielle og det transcendentale. Håbet uden handling er derfor en overspringshandling, det er en illusion der fastholder os passivt til verdenen. Hvis vi som individer håber på at andre skal klare problemerne, så fratager vi os selv ansvaret. Derfor er håb farligt. Det kan bruges forkert, men håb kan også bruges rigtigt. Jeg mener at håbet skal være en individuel, såvel som social forpligtelse. Vi skal håbe vi selv kan skabe meningsfuld ændring i samfundet, og verdenen. Vi skal ikke projektere vores håb på abstraktioner, men på det reelle.

Håb er derfor handling, både på det minimale individuelle plan, men derfor også på verdensplan. Jeg håber vi som mennesker kan skabe et bedre samfund, et mere lige samfund, et demokratisk samfund. Det håb starter med mig selv, jeg skal stå til ansvar for mit håb. Det kan jeg gøre på mange måder, denne tale er en af dem.

Mit håb er en forbedring af verdenen, jeg kan derfor starte med at forbedre mig selv. Være der for venner, familie og kæreste. Jeg kan også støtte personer og grupperinger der har samme håb som mig. Jeg kan informere bredt om mit håb, jeg kan debattere mit håb og jeg kan dele det.

Derfor er det vigtigste for mig: at håb er handling.

Skrevet af Silas Korsbech, 3j, Rødkilde Gymnasium

Hvad er håb for mig? Håb er et smukt og meningsfuldt ord, som i dag er dvalende og ikke noget der rigtig bliver diskuteret. Da jeg var mindre, var håb for mig, at mor ville give mig lov til at købe en pak is, da hjemmets klokkerne ringede. Naturligt i dag er det anderledes, da man naturligt i dag gror med alderen og håber på andre ting. Til tider kan håb være svært at finde håb, som fodbold fan til klubben Manchester United, men alligevel sidder jeg klar hver lørdag og håber på det bedste resultat for mit hold, som nu sker sjældent.

Med min naturlige groende alder, har det også sat fokus på andre, mere kedelige spørgsmål til livet ifølge 6-årige mig, men for mig nu, interessant. Til tider kan livet virke problematisk med mure på vejen til det perfekte liv, men her har jeg heldigvis min tro i Jesus Kristus. Ingen mennesker kan nogle sinde være lige så perfekte som Jesus Kristus, men alligevel stræber vi efter det til dagligt. Heldigvis fortæller Jesus også at intet menneske er perfekt, men det er helt okay, da det er naturligt. Derfor når murene bliver tykkere,

brede og højere snakker jeg med den højre magt og spørg efter vejvisning til livet. For det meste bliver næste dag endnu bedre og jeg tænker altid tilbage til min snak med de højre magter og takker dem for vejvisning og hjælpen.

Igen, med min naturlige groende alder har det også sat fokus på andre ting i livet som fred i verden samt fred i sindet. Vi hører her for nyligt meget om krigen i Israel og Palæstina og det sætter spørgsmålstejn i livet omkring fred og om det overhovedet er muligt dernede. Heldigvis hører vi positive historier fra Israel og Palæstina, om at familier hjælper sårede soldater der kæmper for frihed på hver deres side og alligevel hjælper mostanderens sårede soldat, når han ligger på vejen, med blod udover det hele. Det for mig, som er vigtigt her, er at vi til slut alligevel er mennesker, der kun vil det bedste for hinanden, som i sidste ende giver mig håb til en bedre og fredfyldt verden.

Hvorfor er det vigtigt at håbe? Det er det for mig fordi det styrker min forståelse og opfattelse af tilstedeværelsen. Jeg sætter mig nogle håb og drømme og forsøger, at gøre hvad jeg kan for at efterleve dem, så de bliver til virkelighed. Jeg mener, at man kan håbe på forskellige måde og i forskellige grader. For eksempel håber jeg mere på at min familie og dem jeg holder kært, har et raskt og sundt liv, end om det regner i morgen når jeg skal cykle i skole. Men begge håb er vigtige og essentielle på hver deres måde, og de er håb som betyder noget for mig. Jeg tror nemlig det er vigtigt at når man håber på noget, at man husker at forsøge at have selvindsigt fordi det ikke altid nytter specielt meget, at håbe på præcis det samme som naboen. Det er lige netop dét, nemlig at have en selvstændig holdning, eller håb, som jeg mener er med til at styrke forståelsen og opfattelsen fordi det åbner op for, at vi ser og erkender hinandens forskellighed - og oplever styrken af det. Det er godt at håbe på noget forskelligt fordi vi lærer at se forskellige synspunkter og måske endda kan lade os inspirere og udforske noget nyt. Jeg tror nemlig at selvom det selvfølgelig er relevant at håbe på at krigen mellem Ukraine og Rusland stopper, eller at de uskyldige børn i Gaza bliver reddet, kan man måske starte et helt andet sted. Jeg ville jo ønske at der ikke fandtes krig og at uskyldige sjæle ikke blev dræbt, men det er svært for mig konkret at gøre noget ved. I stedet vil jeg håbe på og forsøge at sprede et budskab om at vi som mennesker burde blive bedre at lytte mere til hinanden, ud vidde vores horisont. Ikke kun se det fra vores eget perspektiv men forsøge at forstå og undersøge hvorfor andre mennesker er som de er og gør som de gør. Jeg tror på at det ville kunne være med til at undgå en masse forfærdelige og tragiske situationer, og jeg håber om ikke andet at den der læser eller lytter til denne tale, bare vil overveje at gøre det samme.

Skrevet af Ella Sandlykke, Rødkilde Gymnasium

Håb er noget der har en afgørende betydning for os alle, uanset hvor vi er i livet, og uanset hvilke udfordringer vi står overfor.

Håb er som en livline, der forbinder os med en lysere fremtid. Det er en følelse af optimisme og tillid, selv når verden omkring os kan virke mørk og udfordrende.

Håb er drivkraften bag vores drømme, ambitioner og ønsker om at gøre verden til et bedre sted. Håb minder os om, at der er muligheder, selv i de mest tilsyneladende håbløse situationer.

Håb er en aktiv kraft, der kræver handling. Når vi har håb, handler vi på vores drømme og mål i livet. Vi arbejder hårdt, vi kæmper for det, vi tror på, og vi inspirerer andre til at følge efter. Vi har alle set eksempler på, hvordan håb har ændret verden. I min verden har håb bragt mig igennem svære tider som begravelser, hårde mentale tider, svære afleveringer og meget andet negativt. Håb har været med til at få mig til at indse at der er lys på den anden side. Håb er ikke kun når det går dårligt, men også med til at styrke mine ønsker og drømmer om at få den bedste fremtid.

Så lad os huske, at håb aldrig må mistes, uanset hvor mørkt og negativt det ser ud.

Lad os huske, at selv i de mest udfordrende tider kan håb være vores stærkeste støtte.

Lad os også huske, at vi hver især kan hjælpe med at sprede håb til andre. Gennem vores handlinger, vores ord og vores støtte kan vi hjælpe andre med at se lyset i mørket og tro på en bedre fremtid.

Så lad os sammen fortsætte med at dyrke håbet og lade det lede os mod en lysere og mere inspirerende fremtid. Husk, at håb aldrig dør, så længe vi holder det i live.

Med håb kan vi selv i de sværeste situationer finde en vej, i de perioder hvor man er helt nede i et hul og har svært ved at se den lyse top, vil der altid være en vej til håb. Jeg har selv stået i flere situationer både små og store ting, hvor man er blevet kastet ned i et hul og har svært ved at komme op, der er der flere essentielle ting man kan gøre, for at rejse sig igen. En vej til det, kan bla være kollektivt fællesskab, som at have nogle venner eller familie, der kan hjælpe en med at komme tilbage til den lyse side. Håb er en positiv tilgang om, at noget godt vil ske i fremtiden, det er den drivkraft der motiverer os til at nå vores mål. Det er en nødvendighed for os mennesker at er den der driver vores drømme vi har i livet. Håb er ikke bare en følelse men også en handling. Hvis vi ikke man har en positiv indstilling, kan det være svært at have håb for en selv. Det kan selv være de mindste ting i ens hverdag, der kan give en håb, som f.eks. et smil, eller en hjælpende hånd i hverdagen, der hjælper os til at finde en vej frem mod lyset.

Hvad er håb?

Hvis vi taler helt ordret betyder håb "følelse af forventning og ønske om at noget bestemt vil ske". Men hvis vi kigger på historien, kan vi se at alle banebrydende revolutioner startede med håb. Ikke bare håb fra en person, men håb fra flere personer. Det kunne fx være under marchen til Washington DC ledet af Martin Luther King jr. I håb om at undertrykke sorte gik bort, og sorte og hvide kunne leve i et land som ligemænd uden hierarki. Eller det kunne være håbet om et lands befrielse under 2.verdenskrig. Man ser jo, hvordan alle danskere festede hele natten lang, da Danmark blev befriet.

De her to eksempler, jeg brugte, har en ting tilfælles. Fællesskabet. Man ser under marchen til Washington DC at selvom størstedelen var african americans, ser man også mange hvide amerikanere gå i marchen. Og under Danmarks befrielse gik håbet ikke væk. Det gjorde danskernes forhold til hinanden stærkere, og selve håbet blev stadig stærkere i andre lande under besiddelse.

Så hvis vi kigger igen, så vil jeg sige at ja, håb er en følelse, men også noget der kan gøre mennesker tættere på hinanden selvom, man ikke er fra samme land og selvom man ikke har samme hudfarve, så kan man stadig komme tættere sammen, bare man har håbet med sig.

I dag vil jeg gerne tale om noget, der altid bør skinne som en strålende sol over vores elskede Danmark - håbet. I vores smukke land. Vi står over for udfordringer, som enhver nation gør, men lad os huske på, at vi danskere har en stærk tradition for at samarbejde og finde løsninger. Håbet er den gnist, der tænder vores indre ild og motiverer os til at stræbe efter det bedste for vores fællesskab.

I vores historie har vi overvundet prøvelser og strabadser, og hver gang har håbet været vores følgesvend. Lad os tage ved lære af fortiden og lade håbet guide os mod en fremtid, hvor vi kan bygge broer, ikke mure, og hvor solidaritet og forståelse bliver vores fundament.

I disse tider, hvor verden kan virke usikker, lad os fastholde troen på, at morgendagen bringer nye muligheder. Lad os dyrke håbet som en blomst i vores hjerter, så det kan spire og vokse, ikke kun for vores egen skyld, men for kommende generationer.

Danmark er mere end blot et sted på verdenskortet; det er et fællesskab, en arv og en fremtid. Lad os sammen nære håbet, så det kan skinne som en nordisk stjerne over vores nation og lyse vejen for os alle.

Kære venner og medborgere,

I vores elendige samfund står vi som en enhed for at tale om et betydningsfuldt emne, som har en fundamental betydning for vores samfund. Dette er nemlig håb. Håbet er som lyset, der skinner selv i de mørkeste tider. Der vil altid være en flamme i nærheden og man vil altid tage den i de sværeste tider. I vores samfund står vi over for forskellige udfordringer - økonomiske udfordringer, uligheder, miljøproblemer og meget mere. Lad os huske, at håbet ikke er passivt, det kræver handling. Lad os arbejde sammen for at skabe et samfund, hvor alle har lige muligheder, hvor retfærdighed og empati er vores håb Tak.

Ungdommen er fremtiden. Fremtidens malere, fremtidens revisorer, fremtidens ledere. Derfor er det vigtigt, at der er håb for ungdommen, håb i ungdommen.

Ungdommen håber i dag på en god fredagsfest eller en legendarisk studentertid.

Dog er mental sundhed i dag et stort problem i ungdommen. Dårligere trivsel i ungdommen svækker vores håb for fremtiden. Fordi ungdommen er vores fremtid.

Det er vigtigt at vi prioriterer psykiatrien mere end nogensinde før. Der er stigende efterspørgsel efter psykiatrisk hjælp, som vi skal kunne møde for at sikre vores fremtid. Det skal være vores første prioritet.

I dagens samfund er der tusindvis af kriser. Ungdommen kan løse dem med friske øjne og nye ideer. Ungdommen kommer med nye perspektiver.

Vi skal turde. Turde at holde fast i håbet, turde at holde fast i fremtiden.

Resultatet af det vil føre til en lys og sikker fremtid, ikke kun for ungdommen, men for alle. Foruden en sund ungdom, er der ingen lys fremtid.

Så lad os holde fast i håbet og arbejde sammen for en bedre fremtid.

Håb er forventningen om at noget ønsket måske vil indtræffe. Håbet hænger således sammen med tiden og at vi i nutiden ikke kan vide, hvad der vil ske i fremtiden. Eksistentielt kan det håbes at uretfærdighed skyldes tilfældighed. Man kan håbe på mange ting. Små ting i dagligdagen, men også de store verdens problemer.

Håbet om en bedre fremtid for klimaet. Håbet om fred og verdensorden. Håbet om at folk yder næstekærlighed og tilvælger de gode valg frem de onde. I forlængelse af dette er det vigtigt at sætte sig nogle mål, nogle mål man håber og tror på kan blive opfyldt. Man kan ikke bestemme sin fremtid, men man kan sætte rammer for, hvorledes man håber sin fremtid vil se ud. Skaberen af Charlie og chokoladefabrikken Roald Dahl sagde engang: "De, der ikke tror på magi, finder den aldrig." De mennesker som igen håb har, vil altid møde en håbløs verden. Håbet om en verden uden ondskab. Forestil jer en verden, hvor vi behandler hinanden med kærlighed, respekt og medfølelse. En verden, hvor vi ser ud over vores forskelle og finder fælles grund. Håb er drivkraften, der kan skabe forandring. Det er den gnist, der tænder vores ønske om en bedre verden. Når vi har håb, har vi modet til at handle og gøre en forskel. Lad os drømme om en verden, hvor vi ikke dømmes hinanden baseret på vores udseende, baggrund eller tro. En verden, hvor vi står sammen og løfter hinanden op. Lad os holde fast i håbet :)
