

# Nyhedsbrev

Diakoninetværket  
i Haderslev Stift



Januar 2023



## #SAMMENienkoldtid

#SAMMENienkoldtid er ikke kun en kampagne med et smart hashtag. Det er diakoniudvalgets bud på, hvordan vi i Folkekirken kan brede diakonien ud i en kold tid.

Krigen i Ukraine har store konsekvenser for mange mennesker. I Danmark har krigen også sat spor. Det seneste år har vi været vidne til den højeste inflation i fyrrer år og energipriser, der er på himmelflugt. Det rammer alle, for ingen kan undvære varme eller mad. De mennesker, der allerede havde svært ved at få enderne til at nå sammen, ser nu ind i en umulig situation: Skal man betale regninger eller lave aftensmad? Det er desværre virkeligheden for flere, end man tror.

#SAMMENienkoldtid er et svar på situationen lige nu. I Folkekirken kan vi sammen yde støtte og dermed styrke det enkelte menneske. Vi kan skabe fællesskaber, som nærer og ernærer. De enkelte sogne gør allerede en stor forskel for mange mennesker, de kender deres borgere og ved, hvordan man bedst er SAMMENienkoldtid.

I Øster Løgum Sogn er kirken gået sammen med den lokale folkeskole om at lave arrangementer, der hedder "Spis og spil". Skolen stiller lokaler til rådighed, og kirken betaler for maden. Arrangementet afholdes onsdage fra kl. 16.30-19.00. Der laves mad i fællesskab og sammen med frivillige. Det er gratis at deltage, og man kan hygge sig med diverse spil eller sidde og tale med naboen. "Spis og spil" er Øster Løgum Sogns bud på, hvordan Folkekirken kan være SAMMENienkoldtid i et lille landsogn.

I kampagnematerialet på hjemmesiden kan man se forskellige ideer, som måske kan bruges i ens eget sogn. Hver for sig kan vi gøre lidt, sammen kan vi gøre meget. [Link til kampagnemateriale](#)



Studieturen til Berlin hvor diakoniudvalget blandt andet fandt inspirationen til #SAMMENienkoldtid

## Goddag og farvel

Diakoniudvalgets formand, Grete Wigh-Poulsen, har desværre valgt at trække sig fra posten. Som mange sikkert ved, er Grete stoppet som provst i Kolding for at besætte en lederstilling i Kirkens Korshær i Aarhus. Vi siger tak til Grete for hendes arbejde i diakoniudvalget og øv og tillykke til Kirkens Korshær.

Diakoniudvalget har derfor skullet vælge en ny formand, og det er blevet Ann Bork Damsgaard. Ann er sogne- og sygehuspræst i Aabenraa. Vi har allerede set Anns evner til at lede og planlægge på vores veltillirettagte studietur til Berlin. Tak til Ann, fordi hun har påtaget sig opgaven med at stå i spidsen for diakoniudvalget.



Ann Bork Damsgaard



Grete Wigh-Poulsen

## Temamøde om diakoni i Vejle Provsti

Når det gælder diakoni, er Vejle Provsti godt med. Det kunne både konstateres i fremmødet og i engagementet på temamødet. Provst Dorte Volck Paulsen bød velkommen, og med udgangspunkt i tragiske lokale hændelser fik hun understreget, at diakoni ikke er et valg, men en nødvendighed.

Efter en kort præsentation af de fremmødte var der oplæg. Dansk Diakoniråds nye inspirationspapir om diakoni blev introduceret, og det blev vist, hvordan det kan informere planlægningen af diakonale aktiviteter. Andet oplæg handlede om at være kirke på landet og projekt Social Drive Out. Så blev der serveret smørrebød, og mens vi spiste, var der mulighed for at lære hinanden lidt bedre at kende.



Den sidste del af temamødet blev deltagerne inddelt i grupper og sat til selv at arbejde. Først lød opgaven at fortælle om kirkens sociale arbejde i eget sogn, hvor der blandt andet blev peget på gravstedet for hjemløse, som ses på billedet. Derefter var opgaven at udtænke et nyt diakonalt arbejde, som bagefter blev præsenteret i plenum. Det kom der 6 forskellige, men meget interessante forslag ud af, og forhåbentlig gik alle deltagere hjem med mod på meget mere diakoni.

## Temamøde om diakoni i Haderslev Domprovsti

Torsdag den 6. oktober var stiftsudvalget for diakoni på besøg i Haderslev Domprovsti. Det resulterede i en livlig debat og erfaringsudveksling i Vojens Sognehus med spørgsmål som: Hvor og hvordan skal kirken være aktiv i en kold tid, hvor mange familier får svært ved at betale deres regninger? Hvordan kan vi i kirken være "indbyder" og gøre noget godt for de trængte?

Til kaffen fik deltagerne serveret lagkage, hvilket gav anledning til at fortælle om lagkagemodellens syn på diakoni i Folkekirken. Her opfattes diakoni som et lag



i lagkagen, der er fordelt ud i alle sognets aktiviteter, i stedet for at være et selvstændigt lagkagestykke.

Vi var ikke så stor en flok denne aften, men os, der deltog, havde en god aften. Snakken gik om både nuværende og måske kommende diakonale aktiviteter i de enkelte sogne. Der blev talt om mange ting i forbindelse med diakoni og kirkens sociale arbejde.

## Fælles om diakoni

Den Norske Kirke har en diakoniplan, som også har inspireret diakonien i Danmark. Nu arbejder Dansk Diakoniråd på at lave en definition af diakoni, som vi kan være fælles om i Danmark. Dansk Diakoniråd er et landsdækkende samarbejdsorgan bestående af stifter, diakonale organisationer og diakonale uddannelsesinstitutioner, der har til formål at fremme diakoni.

Målet er ikke en handleplan for diakoni som i Norge, men en fælles definition af diakoni på tværs af Folkekirken og de diakonale organisationer. Haderslev Stift er medlem af Dansk Diakoniråd og har haft en repræsentant med i processen, der har forløbet over længere tid.

Den danske udgave er blevet et inspirationspapir til drøftelse af diakoni i kirken og i diakonale organisationer. Det er ikke en tung rapport, men et overskueligt dokument med eksempler og spørgsmål til debat. Det kan varmt anbefales at arbejde med inspirationspapiret lokalt. Udkast 2.0 kan downloades fra Dansk Diakoniråds hjemmeside.

[Link til inspirationspapir til drøftelse af diakoni](#)



Stiftsudvalget for Diakoni i Haderslev Stift