

Nyhedsbrev

Diakoninetværket
i Haderslev Stift



November 2023

Diakoni er gørelse!

Godt 70 deltagere mødte op i Rise sognegård til kursusdagen om mødet med mennesket, der er ramt på livet. Diakoniudvalget i Haderslev Stift havde arrangeret kurset, og allerede fra start var der godt gang i samtalerne mellem kursUSDeltagerne, der primært bestod af ansatte i folkekirken.

Det var diakon Conny Hjelm fra Filadelfia Uddannelse, der stod for dagens oplæg, og hun startede med at sætte fokus på betydningen af diakoni. I 1990'erne ændrede diakonien sig og kom til at handle om brobygning, om at styrke livskraften og give myndighed til medmennesket. Samtidigt blev diakoni en selvstændig faglighed, som ikke kun hører til i kirken, men også i samfundet. Og vigtigst af alt: Diakoni er gørelse!



Med diakonien på plads gik vi videre til det medmenneskelige møde. Her fortalte Conny, at i mellemrummet mellem mennesker dannes vores identitet, forstået som vores betydning for hinanden og i verden. Vi giver så at sige liv til hinanden! Møderne kan tage sig ud på mange måder. Nogle gange skal man

tie stille og vente, andre gange skal man spørge ind, men man kan også opleve at falde ud af en samtale, og så er det vigtigt at få sig selv med igen. Selv helt korte møder kan have stor betydning, og det vigtigste er at være til stede i mødet. Selvfølgelig kan man nå sin grænse, og så skal man sige fra, men når man gør det, så tag udgangspunkt i dig selv i stedet for den anden: Jeg ville gerne, men har ikke mere at give af.

Der skal også mod til at møde mennesket, der er ramt på livet. Der kan nemlig være noget at tabe, hvis mødet ikke forløber som forventet, for vi mennesker er meget forskellige. Mod har vi kun i modvind, og mod er at frygte, det vi skal, og se det mulige tab i øjnene. Men samtidigt er mod også forbundet med livskraft. En livskraft som nærer både dig selv og det menneske, du tør møde.

Glimt fra kursusdagen 12.10.23

Mødet med mennesket, der er ramt på livet, inklusiv interview med diakon Conny Hjelm.

[LINK til Facebook](#)



Sæt X i kalenderen allerede nu

Webinar om NaturDiakoni og stressfri have med Eva Green fra Menighedsplejen i Danmark

Dato: den 14.05.24 kl. 14.30-16.00

[Læs mere om stressfri have her](#)

Nærmere info og endeligt program kommer i næste nyhedsbrev.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde

CFSA er et selvejende statsligt videns- og udviklingscenter under Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Gennem kurser, rådgivning og konsulentbistand støtter de frivillige, foreninger, organisationer, kommuner og regioner i deres arbejde med at udvikle og styrke den frivillige indsats i hele Danmark.

Nøgletal for CFSA 2022

- 70 foreninger har i perioden 2018-2022 været gennem intensive udviklingsforløb, fordi de var ved at knække pga. interne konflikter, fald i antal frivillige, dårligt samarbejde mellem leder og bestyrelse eller fordi de ikke var klar til at indgå partnerskaber med kommune eller fond.
- 450+ foreninger fik individuel rådgivning. 44% af henvendelserne handlede om hjælp til at forstå og håndtere hvidvaskeregler, bankgebyr, GDPR, bestyrelsens juridiske forpligtelser eller dokumentation i forbindelse med puljer osv.
- 3.000 frivillige, bestyrelser, ledere og ansatte fra 800 forskellige foreninger tilmeldte sig et af CFSA's 150 kurser. 94% af deltagerne oplevede, at kurserne var direkte anvendelige i deres arbejde.
- 200.000+ årlige besøg på frivillighed.dk. Over halvdelen gik til CFSA's mere end [60 guider](#) om fx foreningsstart, registrering, håndtering af lovkrav, fundraising og rekruttering af frivillige.

På www.frivillighed.dk kan du finde mere information om Center for Frivilligt Socialt Arbejde og se om de har tilbud, der passer til jeres behov.

NU ER DET JUL IGEN....

Der er ingen vej udenom. Vi skal til det igen. Høre om og fejre den mest mærkværdige begivenhed i verdenshistorien: nemlig at Gud engang blev født i en stald i en afkrog af verden, som søn af en ung ugift kvinde.

Julebudskabet forkynder, at da Gud kom til verden var det ikke for at forandre grundvilkåret for at være menneske. Men for at vise os sin fulde solidaritet. Gud inkarnerede sig, han tog vores kød på sig, han blev selv menneske og levede og døde som en af os. Og samtidig forandrede han alligevel alt, for nu byttede han lige over. Han gav os sig selv. Uforbeholdent. Delte rundhåndet ud af sin himmelske fars uopslidelige kærlighed. Så vi kan leve med kærligheden, som et fundament i vores liv.

Det fundament, der gør, at vi mennesker kan tjene hinanden. Så den for tiden stærke, hjælper den for tiden svage.

Gid at julens budskab må nå ud til os alle: Gid at det som stjernen julenat må lede os på vej, så vi ser menneskene omkring os. De mennesker vi kan hjælpe og som kan hjælpe os.

Må vi alle høre og tro det glædelige julebudskab! For det kan man leve på og både glædes og trøstes ved hele året rundt.

Glædelig Jul

Ann Damsgaard

Formand for diakoniudvalget

Stiftsdag 2024

Glæd jer til Stiftsdag
Kirke SAMMEN 2. marts 2024,
hvor du selvfølgelig får mulighed for
at vælge en fantastisk workshop
udbudt af diakoniudvalget:

Tjen hinanden, vi er alle lige!

Om hvilken betydning kirkekaffen
egentlig har – og for hvem.

Vi sørger naturligvis for en ekstra kop
kaffe i løbet af workshoppen



Diakoniudvalget
i Haderslev Stift